

Αντικοινωνικές «αντι-μεταρρυθμίσεις»

Π. Λαφαζάνης,
μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ,
υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής πολιτικής του Κόμματος,

-(απόσπασμα της εισήγησης)-

«...Το αντεργατικό νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ που άρον-άρον ψηφίζει στη Βουλή η κυβέρνηση υπακούει σε ένα και μοναδικό δόγμα: την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων προκειμένου να πουληθεί ότι έχει απομείνει από τον δημόσιο τομέα, και μάλιστα με τους πιο εξευτελιστικούς όρους, στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας τις πρακτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί με αυτό το νομοσχέδιο να θέσει οριστικό τέλος στον δημόσιο τομέα της οικονομίας, να ανοίξει νέα πεδία κεφαλαιακής επέκτασης και να παραδώσει απολύτως δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια αγαθά στην πιο άγρια κερδοσκοπία. Αυτή η κερδοσκοπία θα πληρωθεί βαρύτατα από τα πλατιά λαϊκά στρώματα με αυξήσεις όλων των τιμολογίων, από τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, ως το νερό, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες.

Δυστυχώς, αυτές οι αντικοινωνικές «αντι-μεταρρυθμίσεις» βρίσκουν την ουσιαστική συναίνεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν αναφέρομαι μόνο στα όσα έγραψε ο κ. Θ. Πάγκαλος στο «Κυριακάτικο "Έθνος"», με τα οποία υπερακοντίζονται οι κυβερνητικές αλλαγές και ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου στη συνέντευξή του στους ξένους ανταποκριτές περιορίστηκε να χαρακτηρίσει πρόχειρες και χωρίς συναίνεση τις κυβερνητικές ρυθμίσεις στις ΔΕΚΟ, αποφεύγοντας να επικρίνει την αντεργατική τους κατεύθυνση και τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων που προωθείται.

Τα ερωτήματα, όμως, προς τον κ. Γ. Παπανδρέου είναι πολύ συγκεκριμένα και παραμένουν αναπάντητα:

- Καταγγέλλει ή όχι ο κ. Γ. Παπανδρέου το άρθρο 10 του ν. 2414/96 με το οποίο καταργούνται, με ανάλογες διατάξεις σαν τις σημερινές, οι συλλογικές συμβάσεις στις ελλειμματικές ΔΕΚΟ; Γιατί αποσιωπά την κατάργησή τους επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ;
- Γιατί δεν παίρνει θέση ο κ. Γ. Παπανδρέου για την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος στους νεοπροσλαμβανόμενους στις ΔΕΚΟ, το οποίο εξομοιώνεται με την ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα;
- Ποια θέση παίρνει ο κ. Γ. Παπανδρέου για την εφτάμηνη δοκιμαστική περίοδο των νεοπροσλαμβανόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά χιλιάδων ομήρων συμβασιούχων;
- Ποια είναι η θέση του κ. Γ. Παπανδρέου για την προοπτική συνολικής ιδιωτικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων, την οποία, άλλωστε, εγκαινίασαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ;

Δυστυχώς στην Ελλάδα ο αντικοινωνικός νεοφιλελεύθερος μονόδρομος και οι σκληρές νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις αποτελούν κοινό πεδίο προσανατολισμού και συναίνεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, των οποίων οι διαφορές αφορούν την τακτική και όχι τις στρατηγικές στοχεύσεις. Αν στην Γερμανία υπάρχει συγκυβέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες, στην Ελλάδα αυτή η συγκυβέρνηση είναι άτυπη, άλλα όχι λιγότερο ουσιαστική...».