



## **ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**

ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, οι «αποστρακισμένες» σφαίρες, τα καρκινογόνα χημικά, η αστυνομική βία και τρομοκρατία στις συνοικίες και τις διαδηλώσεις, οι αναίτιες συλλήψεις παιδιών, ο τρόμος στους δρόμους των πόλεων. Τοποθέτησαν παντού κάμερες, γέμισαν τις πόλεις μας με οπλισμένους «ειδικούς φρουρούς» και ασφαλίτες κουκουλοφόρους. Είναι καιρός να σταματήσουμε την αστυνομική επέλαση, που προσπαθεί να εκβιάσει με τον τρόπο και τη βία τη νομιμοφροσύνη προς μια εξουσία και ένα πολιτικό σύστημα που καταρρέουν στις συνειδήσεις των πολιτών. Είναι πια καιρός οι «μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι» που παράγει το σύστημα εξουσίας να γίνουν πολίτες-αστυνομικοί, που δεν θα ντρέπονται για τη δουλειά που κάνουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

### **ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΩΠΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ**

Ματαιοπονούν όσοι δαιμονοποιούν την Αριστερά. Δεν πρόκειται να συναινέσουμε ποτέ στον αυταρχισμό και την κουφαμάρα των κομμάτων εξουσίας, να υποκύψουμε στον, εκ δεξιών και αριστερών, μικροαστικό κομφορμισμό. Μια βδομάδα μετά την εξέγερση των νέων, με γαληνεμένη τη συγκίνηση και καταλαγιασμένο τον φόβο, δεν κλείσαμε τα μάτια, κρατήσαμε τ' αυτιά μας ανοιχτά, μείναμε μαζί με τους νέους και τις νέες, ανάμεσα στους μαθητές μας. Κρατήσαμε ανοιχτό το μέτωπο ενάντια στην τυφλή βία, μπήκαμε ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, δοκιμάσαμε κι εμείς το φόβο. Μπορούμε ακόμα να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία.

Βρεθήκαμε με την πρωτανεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείου, με τους συλλόγους των διδασκόντων σε όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Κοιτάξαμε στα μάτια τους νέους και προσπαθήσαμε με τους καταλάβουμε, να ακούσουμε τις εξηγήσεις τους, να ζητήσουμε συγγνώμη για τα χάλια της παιδείας, να εξηγήσουμε τι σημαίνει πανεπιστημιακό άσυλο και ευθύνη για τη δημόσια περιουσία.

Δεν τα καταφέραμε πάντα καλά. Φροντίσαμε όμως να κρατήσουμε ανοιχτό τον διάλογο, να μην εγκαταλείψουμε ούτε τα πανεπιστήμια ούτε τους μαθητές μας.

### **ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ**

Άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, είναι η ώρα να αποποιηθούμε το καθεστώς του σχολιαστή, να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Να διώξουμε τον φόβο από τους δρόμους των πόλεων και τις ψυχές των ανθρώπων. Να σταθούμε δίπλα στους

νέους και τις νέες που απαιτούν ένα δημοκρατικό σχολείο της μάθησης, που αγωνίζονται να κερδίσουν τη ζωή και το μέλλον. ΟΧΙ στην ψυχική απερέμωση των ανθρώπων. ΟΧΙ στην πνευματική απερέμωση της κοινωνίας μας.

## Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Το κατεστημένο σύστημα εξουσίας καταστρέφει την καθημερινότητα των παιδιών και τα σχολεία τους, εγκαταλείπει την εκπαίδευση στα λυσάρια και τα φροντιστήρια, υπονομεύει με τα «κολέγια» τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ευτελίζοντας τα πενταετή και τετραετή ελληνικά πτυχία, εξισώνοντάς τα με βεβαιώσεις τριετούς, τάχα, «φοίτησης» που «πιστοποιούν» οίκοι εμπορίου.

ΟΧΙ στο συνταγματικό πραξικόπημα της Ν.Δ. και του κ. Στυλιανίδη. Καταφέραμε, με τους αγώνες μας, να μην αναθεωρηθεί το

άρθρο 16 του Συντάγματος: «*Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. [...] Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.*».

Το Σύνταγμα ισχύει χωρίς ερωτηματικά, χωρίς «διασταλτικές ερμηνείες». Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση και η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας από τους εμπόρους των δημοσίων αγαθών, τους δολιοφθορείς της δημόσιας εκπαίδευσης.

## ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Εκείνοι που ευτελίζουν τον δημόσιο χώρο με τα σκάνδαλα και τις μίζες τους, που υπονομεύουν τη συνταγματική τάξη, τη δημοκρατική μας παράδοση και τον νομικό μας πολιτισμό δεν δικαιούνται να παραδίδουν μαθήματα νομιμότητας.

Φορώντας τις κουκούλες του καθωσπρεπισμού και της ομαλότητας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι απαιτούν από τους νέους να υπακούσουν σε νόμους που οι ίδιοι παραβιάζουν, να σέβονται τον δημόσιο πλούτο που οι ίδιοι λεηλατούν, να περιφρουρούν τα δημόσια αγαθά που οι ίδιοι παραδί-

δουν σε μοναστήρια και σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τι περιμένουν όσοι οργάνωσαν και ανέχθηκαν το θεσμοθετημένο πλιάτσικο του δημόσιου πλούτου από κόμματα και μαφίες, τράπεζες και επιχειρήσεις, όλους αυτούς που έκαναν γυαλιά καρφιά τα ασφαλιστικά ταμεία, εκποιούν δημόσιες επιχειρήσεις, σπαταλούν δημόσιους πόρους και αχρηστεύουν τον καθημερινό μόχθο των εργαζομένων;

Ας υπερασπιστούμε τον δημόσιο χώρο με τις αξίες και τα προτάγματα της Αριστεράς. Δεν θα παρασυρθούμε στον φαύλο κύκλο της βίας. Η οργή θα γίνει διεκδίκηση.

*Θα κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Θα παραδώσουμε στη νέα γενιά μια κοινωνία καλύτερη από αυτήν που παραλάβαμε.*

*Όχι στην περιθωριοποίηση και την αποπτώχευση των νέων  
Ανοιχτή και δίκαιη συμμετοχή όλων των πολιτών στον οικονομικό,  
πολιτικό και πνευματικό πλούτο της κοινωνίας μας*

## ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

Δεκέμβριος 2008