

ΟΧΙ!!!

ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΦΤΑΣΕΕΕ...



ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

να υπερασπίσουμε τη δημόσια περιουσία



Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι

Τις τελευταίες εβδομάδες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ που μέχρι πρόσφατα υπερασπιζόνταν με ιδιαίτερο ζήλο τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας και διαβεβαίωναν ότι η αγορά έχει τη δυνατότητα αυτορύθμισης, με συνοπτικές διαδικασίες χρηματοδοτούν με δημόσιο χρήμα ή κρατικοποιούν ιδιωτικές τράπεζες και εταιρίες, για να τις σώσουν από την χρεοκοπία. Κοινωνικοποιούν τις ζημιές των καπιταλιστών βάζοντας τους εργαζόμενους ως φορολογούμενους να τις πληρώσουν και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη.

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας η κυβέρνηση της ΝΔ αρνούνται να δει την πραγματικότητα επιμένει στο νεοφιλελεύθερο παραλήρημα της. Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ Ξεπούλα στιδήποτε έχει απομείνει στη δημόσια περιουσία και κυρίως τις ΔΕΚΟ στρατηγικής και κοινωνικής σημασίας, αφού προηγουμένως τις έχει απαξιώσει και δυσφημίσει με βάση προβλήματά τους που δημιουργήθηκαν από τις ίδιες τις κυβερνήσεις του κοινοπολιτισμού.

Ο ΟΤΕ έχει ήδη εκχωρηθεί στην Γερμανική Ντόιτσε Τέλεκομ. **Κλείνουν - ιδιωτικοποιούν την ΟΑ, ξεπουλούν τους εμπορευματοκίτους σταθμούς των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης** που είναι η πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα τους σε ιδιώτες. **Πρωθούν το κορμάκισμα του ΟΣΕ**, ώστε τα φιλέτα του (κεντρικός άξονας, προαστιακός) να δοθούν πιο εύκολα σε ιδιώτες. **Ιδιωτικοποιούν την Εθνική Ασφαλιστική και την Αγροτική Ασφαλιστική.** Με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) **εκχωρούν σε ιδιώτες βασικές υποδομές της χώρας.**

Η ΔΕΗ στα πλαίσια της «απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας» εξαγοράζεται να αγοράζει ρεύμα από ιδιώτες ακριβότερα από ότι το παράγει και το πουλάει η ίδια, με αποτέλεσμα να οδηγείται στη χρεοκοπία και οι πολίτες να επιβαρύνονται με συνεχείς αυξήσεις τιμολογίων της.

Το ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών θα έχει ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες:

- Αφαιρούνται από τη χώρα μας τα πιο ισχυρά εργαλεία της για τη χάραξη οικονομικής, τομιακής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλη την οικονομία και κοινωνία.
- Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και άνεργοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και αγρότες και ιδιαίτερα η νεολαία, θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα από την αύξηση των τιμολογίων των υπηρεσιών των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων, που θα επιβάλουν οι νέοι ιδιοκτήτες τους να έχουν μεγαλύτερα κέρδη.
- Με βάση τη διεθνή εμπειρία θα υπάρξουν προβλήματα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών με αεροπλάνα, τρέινα κλπ, λόγω των περικοπών στα κόστη συντήρησης που θα επιδιώξουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
- Οι συνέπειες για την εθνική κυριαρχία θα είναι καταστροφικές, αφού στις περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων, τον δημόσιο δεν μπορεί να διασφαλίσει τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα μέσω συμφωνιών των μετόχων, έστω και αν διατηρήσει δικαιώματα μειοψηφίας.

Εξατίας της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών των προοριζόμενων για ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ, **χιλιάδες εργαζόμενοι** σε αυτές (κυρίως στην Ολυμπιακή και στον ΟΣΕ, όπως έγινε στον ΟΤΕ πριν την ιδιωτικοποίησή του) **θεωρούνται απρόθυμοι και έρχονται αντιμέτωποι με την προοπτική της μετάταξης (άγνωστο για πού) ή της «εθελούσιας εξόδου», δηλαδή της αναγκαστικής απόλυσης.**

Η κυβέρνηση της ΝΔ από το 2005 και μετά με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, **συνεχίζει να υποσκάπτει τα εργασιακά τους δικαιώματα.**

Με το διαχωρισμό των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων μεταξύ παλιών και νέων εργαζομένων σε βάρος των δεύτερων.

Με τη δυνατότητα για ελεύθερες απολύσεις των νέο-προσλαμβανόμενων και για κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών εργασίας ακόμα και για τους παλιούς εργαζόμενους των ελλειμματικών ΔΕΚΟ.

Με την κατάργηση του δικαιώματος των συνδικατών των ελλειμματικών ΔΕΚΟ να προσφεύγουν μονομερώς στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Με την τροποποίηση πρόσφατα προς το χειρότερο του πτωχευτικού δικαίου, ώστε οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν είναι κερδοφόρες να μπορούν να μπουκνουν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και να προχωρούν στην απόλυση των εργαζομένων χωρίς αποζημιώσεις.

Έτσι οι διοικήσεις μπορούν να εκβιάζουν τους εργαζόμενους να δεχτούν δυσμενείς ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφύγουν την απόλυσή τους.



Ο ΣΥΡΙΖΑ για όλους αυτούς τους λόγους αγωνίζεται:

- Για την **ακύρωση της λεγόμενης «απελευθέρωσης» των αγορών σε στρατηγικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς τομείς**, μέσω της οποίας κοινωνικά αγαθά και κοινωφελείς υπηρεσίες παραδίδονται στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτική κερδοσκοπία.
- Για την **επαναφορά της δημόσιας παρέμβασης** στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
- Για την **επαναμελίωση ενός νέου δημόσιου τομέα**, σύγχρονου, αποδοτικού, συμμετοχικού και αποτελεσματικού, ικανού να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα πορεία προοδευτικής και σοσιαλιστικής ανάπτυξης.
- **Ενώπια στις καταστροφικές ιδιωτικοποιήσεις.** Για να μην πωληθούν τα λιμάνια. Για να αποτρέψουμε το κλείσιμο - ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής. Για να μην προωθηθεί η απαξίωση και διάλυση του ΟΣΕ και η εκχώρηση σε ξένες πολυεθνικές της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Αγροτικής Ασφαλιστικής.

Η μάχη που δίνουμε κατά των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι για να υπερασπίσουμε το δημόσιο όπως το κατάντησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Ο αγώνας μας κατά των ιδιωτικοποιήσεων είναι αγώνας για ένα άλλο, καινούργιο, δημόσιο τομέα που θα υπηρετεί τον πολίτη, τον ελληνικό λαό, την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου.

Ένα νέο δημόσιο τομέα που θα πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο κρίσιμων στρατηγικών τομέων της οικονομίας:

- του χρηματοπιστωτικού συστήματος
- του τομέα της ενέργειας
- των βασικών υποδομών
- των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών

Εργαζόμενοι/ες στις ΔΕΚΟ

- Αντισταθείτε τώρα στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα. Ενώστε τις δυνάμεις σας και συντονίστε τους αγώνες σας.
- Μην αποδέχεστε ως τετελεσμένα γεγονότα που θα καθορίσουν το υπόλοιπο της ζωής μας.
- Μην αποδέχεστε πολλαπλές ταχύτητες στα εργασιακά δικαιώματα με νέους και νέες που δεν έχουν μισθολογική, εργασιακή και συνταξιοδοτική προοπτική.

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες

- Αγωνιστείτε μαζί μας για δημόσιες, σύγχρονες, αποτελεσματικές ΔΕΚΟ στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, που θα λειτουργούν ποιοτικά, με στοιχεία διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.
- Στηρίξτε τους αγώνες των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ. Είναι αγώνες που αφορούν και το δικό σας παρόν και μέλλον, γιατί εσείς θα πληρώσετε πρώτοι το μάρμαρο των ιδιωτικοποιήσεων.

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ**

**ΓΙΑ ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ
Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

**ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ**

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ