

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ' ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εργαζόμενοι, ες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησής της, κατέγραψε και αποτύπωσε έναν αντεργατικό και αντιλαϊκό σχεδιασμό και ολοκλήρωσε την ακόμη πιο συντηρητική στροφή της.

Τώρα ετοιμάζεται μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας -που συναποφάσισε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση- να εφαρμόσει ένα τριετές πρόγραμμα λιτότητας, ύφεσης, φοροεπιδρομής, απολύσεων και έξαρσης της ανεργίας, απορρύθμισης της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Με άλλοθι την κρίση, η κυβέρνηση εφαρμόζει- με ακόμη πιο σκληρά μέτρα την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Στο όνομα της αξιοπιστίας της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κεφαλαιαγορές, διευρύνεται η επίθεση κατά των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων και οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν διπλά και τριπλά την οικονομική κρίση για την οποία μόνο αυτοί δεν ευθύνονται.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες και υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, οι νεοφιλελεύθερες επιλογές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η ασύδοτη δράση του κεφαλαίου, οδήγησαν στη σημερινή δύσκολη κατάσταση. Η πολιτική που προκάλεσε την κρίση δεν μπορεί να είναι και το φάρμακο για την αντιμετώπισή της.

Οι εργαζόμενοι δεν χρωστάνε τίποτα. Δεν συναινούν στον αντεργατικό κατήφορο της κυβέρνησης. Ας σταματήσει η τρομοκρατία των ελλειμμάτων. Να πληρώσουν οι υπαίτιοι αυτή την κρίση.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Εργαζόμενες, οι,

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλειδώσει» την αντεργατική της πολιτική για την επόμενη τριετία.

Η απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας του μαζικού και εργατικού κινήματος, η διεύρυνση των αντιστάσεων, η συσπείρωση γύρω από την εναλλακτική λύση που προτείνει η αριστερά.

Δεν υπάρχει μονόδρομος στον οποίο πρέπει τάχα όλοι να υποταχθούμε.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΆΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Αυτός που δίνει προτεραιότητα στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην αύξηση των εργατικών εισοδημάτων, στην φορολογία της πάμπλουτης μειοψηφίας αυτής της χώρας και στην ακύρωση της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην αλλαγή του ρόλου και του χαραχτήρα του τραπεζικού συστήματος αλλά και του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου του, στην ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα. Υπάρχει η εναλλακτική λύση στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, που οι άνθρωποι, τα δικαιώματα και η φύση θα είναι πάνω από τα κέρδη του κεφαλαίου.

Ο κόσμος της εργασίας πρέπει με τον αγώνα του να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος στο νεοφιλελεύθερισμό. Να μην επιτρέψει να νομιμοποιηθεί μια πολιτική που είναι αντικειμενικά εχθρική στα συμφέροντά του.

Σήμερα δίνουμε με αποφασιστικότητα την μάχη για να ανατραπούν οι αντιλαϊκές πολιτικές που καταδικάζουν τους εργαζόμενους και τη χώρα σε νέα μεγάλα αδιέξοδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να αλλάξει το σημερινό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό, για να απελευθερώσει τον τεράστιες δυνατότητες των εργαζομένων να ωθήσουν την χώρα σε μια κατεύθυνση μεγάλων προοδευτικών αλλαγών στα πλαίσια της ανάγκης για τον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

ΟΛΟΙ, ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20 ΓΕΝΑΡΗ 7ΜΜ

