



ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ

ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ

πρώην βουλευτής

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Εργάτρια, Πρόεδρος σωματείου απολυμένων Σίσσερ Πάλκο

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Δικηγόρος

ΒΡΥΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Πρόεδρος Εφετών επί τιμή, Γ.Γρ. Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Μέλος της Γραμματείας της Α.Κ.Ο.Α., Δημοσιογράφος

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

Οικονομολόγος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αγρότης

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Συγγραφέας

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Σκιτσογράφος



ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ



Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ' Απεράθου της Νάξου στις 9 Σεπτεμβρίου 1922. Ο πατέρας του Νικόλαος Γλέζος (1892-19240) δημόσιος υπάλληλος και δημοσιογράφος, καταγόταν από αγροτική οικογένεια. Η μητέρα του Ανδρομάχη Ναυπλιώτου (1894-1968) δασκάλα, καταγόταν από την Πάρο.

Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο χωριό του, όπου τέλειωσε το Δημοτικό Σχολείο. Το 1935 ήρθε στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, ενώ παράλληλα δούλεψε φαρμακοϋπάλληλος. Το 1940 πέτυχε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Μαθητής Γυμνασίου δημιούργησε αντιφασιστική ομάδα (1939) για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και για την αποτίναξη της δικτατορίας του Μεταξά.

Στον πόλεμο του '40-'41 ζήτησε να καταταχθεί εθελοντής, αλλά λόγω της ηλικίας του δεν του επετράπη. Εργάστηκε όμως εθελοντικά στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ' Ταμείο Εισπράξεων της Αθήνας).

Την περίοδο της ναζιστικής κατοχής (1941-1944) ανέπτυξε έντονη και πολυποικίλη απελευθερωτική δράση (δημοσιογράφος, οργανωτής, πολεμιστής), μέσα από τις απελευθερωτικές οργανώσεις των νέων (ΟΚΝΕ, ΕΑΜ ΝΕΩΝ και ΕΠΟΝ) με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές διώξεις και φυλακίσεις.

Τη νύχτα της 30-31 Μαΐου 1941 μαζί με τον Απόστολο Σάντα κατεβίβασαν από την Ακρόπολη τη σβάστικα και καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο.

Στις 24 Μαρτίου 1942, μαζί με τον Απόστολο Σάντα συνελήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα και φυλακίστηκε ένα μήνα στις φυλακές Αβέρωφ όπου βασανίστηκε απάνθρωπα, με αποτέλεσμα να προσβληθεί από φυματίωση βαρύτατης μορφής.

Στις 21 Απριλίου 1943 συνελήφθη από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής και παρέμεινε στις φυλακές τρεις μήνες.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1944 συνελήφθη από συνεργάτες των αρχών κατοχής και παρέμεινε στις φυλακές 7,5 μήνες απ' όπου δραπέτευσε στις 21 Σεπτεμβρίου 1944.

Στη διάρκεια της κατοχής δούλεψε υπάλληλος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (1941-1943) και στο Δήμο Αθηναίων (1943-1945).

Την 3^η Μαρτίου 1948 τον συνέλαβαν, τον παρέπεμψαν σε δίκες 28 φορές για «αδικήματα τύπου» και τον καταδίκασαν αρκετές φορές σε διάφορες ποινές, από τις οποίες μια φορά σε θάνατο (Οκτώβριος 1948) για «αδικήματα τύπου» και άλλη μια φορά σε θάνατο για παράβαση του Γ' Ψηφίσματος στις 21 Μαρτίου 1949. Η εκτέλεση των θανατικών ποινών δεν πραγματοποιήθηκε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες του Ελληνικού Λαού και της Διεθνούς Κοινής Γνώμης.



Το 1950 οι ποινές του μειώθηκαν σε ισόβια δεσμά και τελικά αποφυλακίστηκε στις 16 Ιουλίου 1954.

Στις εκλογές της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 1951, αν και ήταν φυλακισμένος, εκλέχτηκε Βουλευτής Αθηνών του Κόμματος της ΕΔΑ. Τότε κήρυξε 12ήμερο απεργία πείνας με αίτημα την αποφυλάκιση των 10 εκλεγέντων Βουλευτών της ΕΔΑ, που ήταν εξορία και φυλακή. Την απεργία σταμάτησε όταν έφεραν από την εξορία τους 7 εξόριστους βουλευτές.

Έπειτα από την αποφυλάκισή του, εκλέχτηκε μέλος της Δ.Ε. της ΕΔΑ.

Την 5^η Δεκεμβρίου 1958 τον συνέλαβαν, τον καταδίκασαν ως κατάσκοπο, αλλά μετά την έντονη εξέγερση του Ελληνικού Λαού και της Διεθνούς Κοινής Γνώμης, τον αποφυλάκισαν την 15^η Δεκεμβρίου 1962.

Στις εκλογές της 29^{ης} Οκτωβρίου 1961 εκλέχτηκε και πάλι, παρά το γεγονός ότι ήταν φυλακή, βουλευτής Αθηνών του κόμματος της ΕΔΑ.

Την 21^η Απριλίου 1967 τον συνέλαβαν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και μαζί με τους άλλους πολιτικούς ηγέτες τον κράτησαν στο Γουδί, έπειτα στο Πικέρμι, κατόπιν στη Γενική Ασφάλεια, στη Γυάρο, στο Παρθένι Λέρου, και τέλος στον Ωρωπό, απ' όπου και τον απόλυσαν το 1971.

Συνολικά τον καταδίκασαν 28 φορές για την πολιτική του δραστηριότητα, από τις οποίες τρεις φορές σε θάνατο και παρέμεινε στις φυλακές 11 χρόνια και 5 μήνες και άλλα τέσσερα χρόνια και 6 μήνες εξορία. Παρέμεινε δηλαδή κρατούμενος (φυλακή και εξορία) 16 χρόνια σ' όλη του τη ζωή.

Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της προδικτατορικής ΕΔΑ. Το 1968 καταδίκασε την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία.

Έπειτα από την απόλυσή του, αγωνίστηκε εναντίον της δικτατορίας και το 1974 βοήθησε στην ανασυγκρότηση της ΕΔΑ, της οποίας ήταν Γραμματέας ως το 1985 και Πρόεδρος, από το 1985 έως το 1989.

Το 1981 εκλέχτηκε πρώτος βουλευτής Αθήνας συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.

Το 1984 εκλέχτηκε Ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Οργανώσεως Δημοσιογράφων, μέλος του Προεδρείου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και μέλος του Προεδρείου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης.

Τιμήθηκε το 1958 με το Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας, το 1959 με το χρυσό μετάλλιο Ζολιό Κιουρί του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης και το 1963 με το χρυσό Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη.

Πέρα από την αρθρογραφία του σε εφημερίδες και περιοδικά από το 1942 μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί σε βιβλία τα έργα του: «Η ιστορία του βιβλίου» (1974), «Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία» (1974), «Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη γλώσσα» (1977), «Η συνείδηση της πετράιας γης» (1997).



Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης και Αξιοποίησης του έργου της ΕΠΟΝ (Ε.Μ.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος της Επιτροπής Συμπαράστασης στον Αγώνα του Λαού των Σαχράουι και του Απελευθερωτικού Μετώπου POLISSARIO.

Το 1985 εκλέχτηκε και πάλι Βουλευτής Πειραιά αυτή τη φορά συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.

Στις δημοτικές εκλογές του 1986 ξεκίνησε μια νέα πορεία για την αριστερά, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα - πρότυπο για την αναβίωση των μικρών κοινοτήτων, με τη συμμετοχή του πολίτη στα Κοινά.

Εκλέχτηκε Πρόεδρος Κοινότητας στ' Απεράθου της Νάξου, το χωριό που γεννήθηκε και εισήγαγε το θεσμό της «Άμεσης Δημοκρατίας» στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων, που αφορούν τα Κοινά.

Το 1986 η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, τον τιμά ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Μέλος της για τη συμβολή του στη διάδοση των γεωεπιστημών, την προσφορά του στις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον και την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των γεωεπιστημόνων.

Το 1995 ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης.

Το 1996 αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 1998 τιμήθηκε με το Μεγαλοσταυρό του Φοίνικα.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ

πρώην βουλευτής



Ο Μήτσος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1942 στο χωριό Γλαφυρές Βόλου. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για 5 χρόνια. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Βουλευτής με τον ενιαίο Συνασπισμό εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 1989 και αργότερα όταν διασπάστηκε ο ενιαίος Συνασπισμός εκλέγονταν βουλευτής του ΚΚΕ μέχρι τον Απρίλη του 2000. Το καλοκαίρι του 2000, με αφορμή και το βιβλίο του για το 35ωρο και την κοινή δράση της Αριστεράς, διαγράφεται από μέλος του ΚΚΕ. Είναι μέλος της Γραμματείας της ΚΕΔΑ.



ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Εργάτρια, Πρόεδρος σωματείου απολυμένων Σίσσερ Πάλκο

Γεννήθηκε στον Αρι-Μεσσηνίας το 1955. Πέρασε τα νεανικά της χρόνια στη Δυτική Γερμανία, όπου οι γονείς της ήταν μετανάστες. Γύρισαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση το 1974. Το 1976 οργανώθηκε στην ΚΝΕ και στη συνέχεια στο ΚΚΕ, όπου παρέμεινε ως τη διάσπαση ΚΚΕ-Συνασπισμού. Από τότε είναι ενεργό μέλος του Συνασπισμού. Είναι στο συνδικαλιστικό κίνημα από το 1975 και για πάνω από 20 χρόνια Πρόεδρος του Σωματείου Σίσσερ-Πάλκο και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιματισμού - Δέρματος - Κλωστοϋφαντουργίας (ΟΕΚΙΔΕ) από το 2002. Είναι παντρεμένη και έχει 2 παιδιά, το Δημήτρη 14 χρονών και τη Λητώ 13 χρονών.



ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Λεωνίδας Λουλούδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Σπούδασε γεωπόνος με ειδίκευση στην Γεωργική Οικονομία της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Reading Αγγλίας στο Τμήμα Επιστήμης και Οικονομικών των Τροφίμων. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Έκτοτε δίδαξε στο ίδιο ίδρυμα σε διάφορες βαθμίδες μέχρι το 1999 όταν εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Προστασία

Περιβάλλοντος του Αγροτικού Χώρου». Το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 εργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής στο Agricultural University of Wageningen Ολλανδίας.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και πλήθος άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, σχέσεων αγροτικής οικονομίας και περιβάλλοντος καθώς και πολιτικής οικολογίας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Πολιτοικολογία», εκδόσεις Στοχαστής (1986), «Φύση, Κοινωνία, Επιστήμη στην εποχή των Τρελών Αγελάδων. Διακινδύνευση και Αβεβαιότητα» (σε συνεργασία με την Β.Γεωργιάδου και Γ.Σταυρακάκη), εκδόσεις Νεφέλη (1999), «Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος» (σε συνεργασία με τον Ν.Μπεόπουλο), εκδόσεις Στοχαστής (1999) και «Κοινωνία της Υπαίθρου» (σε συνεργασία με τον Χ.Κασίμη), εκδόσεις Πλέθρον (2000).



Έχει λάβει μέρος (1984-σήμερα), ως ερευνητής σε πάνω από δέκα και ως επιστημονικός υπεύθυνος σε τρία τριετή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοούμενα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, αγροτικής πολιτικής και αγροτο-περιβαλλοντικής πολιτικής.

Υπήρξε (1979-1987) μέλος της συντακτικής επιτροπής της επιθεώρησης «Ο Πολίτης», μέλος της συντακτικής επιτροπής (1984-1995) της επιθεώρησης «Νέα Οικολογία», είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (1997-σήμερα) του περιοδικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Τριπτόλεμος». Είναι τακτικός συνεργάτης και κριτής στο περιοδικό της Εταιρείας των Ευρωπαίων Αγροτο-κοινωνιολόγων «Sociologia Ruralis», στο περιοδικό «Τόπος. Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών» και στο περιοδικό «Γεωγραφίες». Από το 1990 έχει την επιστημονική επιμέλεια, σε συνεργασία με τον οικονομολόγο Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο, του «Οικολογικού Εργαστηρίου» στα πλαίσια των Σεμιναρίων της Ερμούπολης που οργανώνουν, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων.

Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών των Διευθύνσεων Γεωργίας (VI) και Περιβάλλοντος (XI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εμπειρογνώμονας σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, της αγροτο-περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου και επανειλημμένως ως αξιολογητής προτάσεων προς χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Οκτώβριο 2001 εξελέγη παμψηφεί Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιανουάριο του 2002 εξελέγη μέλος του Συμβουλίου των Διευθυντών του WWF (World Wildlife Fund) Ελλάς. Τον Μάιο του 2003 εξελέγη Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την οποία κατέχει σήμερα.

ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Δικηγόρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και εργάζεται ως δικηγόρος. Ίδρυτικό μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη, υπερασπίζεται τους διωκόμενους από το κράτος για τις πολιτικές του ιδέες. Ανένταχτος της Αριστεράς.





ΒΡΥΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Πρόεδρος Εφετών ε.τ.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1959).
Σπουδές Συγκριτικού Δικαίου στο Παρίσι (1960-1964) (Institut de Droit Comparé, Doctorat de l'Université de Paris). Δικηγόρος το 1965.
Πρωτοδίκης 1969.



Πρόεδρος Πρωτοδικών 1981.
Εφέτης 1984. Πρόεδρος Εφετών 1998.

Σπουδές Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris II (Παρίσι) 1977-78.
Εργασίες-Διαλέξεις στον Δ.Σ.Α. σε θέματα: «Ο Προσωπικός Θεσμός στο Συγκριτικό Ι.Δ.Δ.», «Οι τροποποιήσεις του Οικογενειακού Δικαίου» κ.ά.

Πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ειδικών

Εμπειρογνομόνων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πρώην Μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών.

Εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό νομοθεσίας.

Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρώην Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου στην Ελλάδα.

Έχει 35 χρόνια εμπειρία στον Ελληνικό Δικαστικό χώρο.

ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών

Ο Γ.Ε. Δαρδανός γεννήθηκε στην Άνδρο. Με τον Κ.Δαρδανό έχουν σήμερα τις επιχειρήσεις GUTENBERG (Παν/μιακά), ΤΥΠΩΘΗΤΩ, ΣΠΟΥΔΗ. Ασχολήθηκε με τα κοινά από πολύ μικρός. Εμπνευστής της 1^{ης} Γιορτής Βιβλίου στην Κηφισιά. Κυκλοφόρησε με τον Θ.Καστανιώτη κ.ά. την εφημερίδα «Πρώτη». Είναι πρόεδρος της ΠΟΕΒ, υπήρξε μέλος του Ε.Σ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών κ.ά. Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. Ιδιαίτερως δε ασχολήθηκε με την Άνδρο και την περιοχή του Αγ.Στεφάνου όπου διαμένει. Σε συνεργασία με τον Σιμ.Καρρά κατέγραψαν τους χορούς και τα δημοτικά τραγούδια της Άνδρου. Είναι γενικός γραμματέας της επιτροπής περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου. Τέλος, υπήρξε εμπνευστής για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας το 2001 στην Φρανκφούρτη.

Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνει άρθρα και εργασίες γύρω από τα προβλήματα του βιβλίου, κείμενα σχετικά με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και του περιβάλλοντος.





ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Μέλος της Γραμματείας της Α.Κ.Ο.Α., δημοσιογράφος

Γεννήθηκε στα Λαγκαδάκια Ζακύνθου το 1946. Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., παρακολούθησε μεταπτυχιακά στα Οικονομικά στο Λονδίνο. Λαμπράκης από τα γυμνασιακά χρόνια, με τη δικτατορία το 1967 οργανώνεται στο Πατριωτικό Μέτωπο Νέων ενώ συμμετέχει, από την ίδρυσή του, στο 'ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ'. Παράνομος, συλλαμβάνεται το 1968 και φυλακίζεται έως τον Αύγουστο 1973. Μέλος του Κ.Κ.Ε. από το 1967, με τη διάσπαση του 1968 τοποθετείται με το Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του έως τη δημιουργία του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά που επίσης ήταν μέλος της Γραμματείας του. Είναι μέλος της Γραμματείας της Α.Κ.Ο.Α. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος, εξειδικευμένος σε μακροοικονομικά θέματα, στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» από το 1978 ως πρόσφατα. Μέλος της συντακτικής επιτροπής, από την έκδοσή της, της εφημερίδας «ΕΠΟΧΗ», αρθρογραφεί και στην «ΑΥΓΗ». Ως συνδικαλιστής υπήρξε Ταμίας της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου. Στις νομαρχιακές εκλογές του 2002 ήταν υποψήφιος Νομάρχης στη Ζάκυνθο της τοπικής Κίνησης «Ανατροπή». Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

Οικονομολόγος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόννη. Εργάζεται στην Αγροτική Τράπεζα. Ξεκίνησε ως μέλος της νεολαίας του Ρήγα Φεραίου στη μεταπολίτευση και στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και σήμερα είναι μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινήματων και της Οικολογίας. Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ. Συμμετέχει ενεργά στο κίνημα κατά της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ.





ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αγρότης, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Αγροτικής Κίνησης (ΝΕΑΚ)

Γεννήθηκε και ζει στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, τον Αβραάμ και Ελένη. Σπούδασε τεχνολογία τροφίμων στα ΤΕΙ Αθήνας όπου δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα της νεολαίας. Μετά την αποφοίτησή του εργάζεται ως αγρότης και αναπτύσσει πλούσια συνδικαλιστική και συνεταιριστική δράση.



ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Συγγραφέας



Γεννήθηκε το 1950 στον Αι-Γιώργη Ιστιαίας Ευβοίας, σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ, συμμετείχε στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα. Έχει γράψει ποίηση, μυθιστόρημα, θέατρο. Είναι παραγωγός και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Σκιτσογράφος

Γεννήθηκε το 1955 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ το 1974 όπου και παρέμεινε έως το 1991. Από το 1977 έως το 1980 υπηρέτησε την θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία κι από το 1981-19822 άρχισε να δημοσιεύει σκίτσα και να γράφει στο 'Ριζοσπάστη', στα 'Νέα' (1991-2001) και στην συνέχεια στην 'Ελευθεροτυπία'. Παράλληλα συνεργάστηκε με πλήθος περιοδικών, ανάμεσα τους, οι '4Τροχοί', το 'ΑΝΤΙ' και το 'ΜΕΤΡΟ', συνδικαλιστικά έντυπα κι επαρχιακές εφημερίδες. Έχει βραβευθεί σε διεθνείς εκθέσεις γελοιογραφίας κι έχει εκδώσει 24 βιβλία με σκίτσα και γελοιογραφίες. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος τής ΕΣΗΕΑ. Έχει δύο γιους, τον Διονύση και τον Τηλέμαχο.

