



## ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

### ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

### «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε που είστε όλοι εδώ στο σημερινό μας ραντεβού, κάτι που ελπίζουμε να συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα. Όπως κι εμείς, οι δυνάμεις της Αριστεράς του συνδυασμού μας, σκοπεύουμε να είμαστε συνεπείς σε όλα μας τα ραντεβού και στο εκλογικό.

Σήμερα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου θα παρουσιάσουμε τον εκλογικό συνδυασμό με τίτλο «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο». Θα δώσω αμέσως τον λόγο στον Μανόλη Γλέζο που είναι ο επικεφαλής του εκλογικού μας αγώνα.

**Μ. ΓΛΕΖΟΣ:** Καλημέρα σας. Πριν από 1,5 μήνα αν θυμόσατε σας καλέσαμε εδώ σε μια συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουμε την δημιουργία της πρωτοβουλίας συσπείρωσης της Αριστεράς ως αποτέλεσμα μιας πολύμοχθης συνεργασίας στον χώρο διαλόγου και κοινής δράσης από την ΑΚΟΑ, τη ΔΕΑ, τους Ενεργούς Πολίτες, την ΚΕΔΑ, την ΚΟΕ, τον Συνασπισμό της Αριστεράς, της Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινήματων και από ανένταχτους της Αριστεράς.

Σήμερα σας καλούμε σε τούτη τη σημερινή συνέντευξη Τύπου και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη δημιουργία εκλογικού σχήματος με την επωνυμία «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», το εκλογικό σχήμα το οποίο συγκροτούν οι παρακάτω: η ΑΚΟΑ, η ΔΕΑ, οι Ενεργοί Πολίτες, η ΚΕΔΑ, ο Συνασπισμός της Αριστεράς, της Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινήματων και οι ανένταχτοι της Αριστεράς.

Η πρωτοβουλία της συσπείρωσης της Αριστεράς παραμένει όπως συγκροτήθηκε και εξακολουθεί τη δική της δραστηριότητα. Ευχή μας είναι και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς να αποφασίσουν να συστοιχηθούμε σ' αυτή την καινούρια προσπάθεια.

Δεν παραλείπω να σημειώσω ότι κατ' ευτυχή σύμπτωση σήμερα ή σε λίγες ώρες σε διεθνή κλίμακα εκεί στη μακρινή Ινδία, στη Βομβάη, συνέρχεται το Παγκόσμιο Κοινωνικό Κίνημα, το Φόρουμ που λέμε στην ελληνική γλώσσα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και απ' όλους τους λαούς της γης για να διατρανώσουν την αντίθεση τους στα σχέδια της παγκοσμιοκρατίας που επιδιώκει να επιβάλλει με τον πόλεμο, με την καταπίεση, με τη βία, με την εξαγορά συνειδήσεων, με την κατάλυση της δημοκρατίας, με την εικονική, πλασματική πληροφόρηση, την υποταγή λαών, εθνών και πολιτών.

Το αναφέρω γιατί ζούμε σ' έναν κόσμο πλέον οικουμενικό, όπου κανένα γεγονός δεν μπορεί να παρασιωπάται όταν μάλιστα συνδέεται με το δικό μας το Κίνημα.

Το ενωτικό μας ψηφοδέλτιο, Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, από πλευράς πολιτικής ποιότητας εξαιτίας του ευρύτατου φάσματος των αριστερών δυνάμεων που το συγκροτούν αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, ένα καινούριο ξεκίνημα στον χώρο της Αριστεράς, το οποίο γεννάει ελπίδες και δημιουργεί προσδοκίες.

Το έμβλημα του ενωτικού μας ψηφοδελτίου αποτελείται από 3 σημαίες και 1 άστρο. Η κόκκινη σημαία εικονίζει την Αριστερά, η μοβ σημαία το φεμινιστικό Κίνημα, η πράσινη σημαία τα Κινήματα της οικολογίας τα οποία είναι γνωστό ότι συνυπάρχουν στο δικό μας το Κίνημα και το αστέρι της ελπίδας το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, αστέρι παγκόσμιο σύμβολο.

Το εκλογικό μας σχήμα, Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, συμμετέχει στις εκλογές της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου 2004 με πλήρη ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα και ζητάει από τον ελληνικό λαό να το τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους αγώνες του πρώτον κατά της ανεργίας, της ακρίβειας, των χαμηλών μεροκάματων, των ημερομισθίων σύνταξης, για την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, στέγης, μόρφωσης και όλων των κοινωνικών προβλημάτων από τα οποία πάσχει σήμερα ο ελληνικός λαός.

Δεύτερον, για να μην περάσουν τα σχέδια των ΗΠΑ που επιδιώκουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο τους και όργανο τους στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον εθνών, λαών και πολιτών.

Τρίτον, για να αντισταθούμε αποτελεσματικά στην προσπάθεια ουσιαστικής κατάλυσης της δημοκρατίας στη χώρα μας με τον εξοβελισμό από τη Βουλή των κομμάτων τα οποία αμφισβητούν την παγκόσμια εξουσία του νεοφιλελευθερισμού και της νέας τάξης και τη λογική των δυνάμεων του δικομματισμού που επιδιώκουν την παραμονή στο Κοινοβούλιο μόνο δύο κομμάτων τα οποία θα εναλλάσσονται στη διακυβέρνηση της χώρας ασκώντας την ίδια πολιτική.

Κι εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρεμβολή. Ακούσαμε έναν καταπληκτικό πομφόλυγα περί συμμετοχικής δημοκρατίας. Από μελέτες που έχω κάνει χρόνια ολόκληρα γύρω από τα γλωσσολογικά θέματα γνωρίζω ότι οι αφηρημένες έννοιες πάντοτε θέλουν προσδιοριστικά επίθετα.

Η έννοια δημοκρατία, η δυστυχημένη δημοκρατία, είχα καταγράψει πριν από 30 χρόνια ότι είχε μέχρι τότε 114 προσδιοριστικά επίθετα για να προσδιορίσουμε την έννοια της δημοκρατίας. Ήταν καταγραμμένο και το θέμα συμμετοχική δημοκρατία, αλλά χρειάζεται κάποια ανάλυση.

Τι εννοούμε συμμετοχική δημοκρατία; Εννοούμε συμμετοχική δημοκρατία τη συναίνεση των πολιτών ή να αποφασίζουν οι πολίτες; Εννοούμε τη συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ναι ή όχι; Κι αν εννοούμε συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων πώς αυτό συμβαδίζει με την αντίληψη, που δεν ακούσαμε καμιά κουβέντα, ότι θα ισχύει ο εκλογικός νόμος που βάζει ένα όριο οροφής που εμποδίζει την όποια μειοψηφούσα άποψη του ελληνικού λαού να συμμετέχει στο Κοινοβούλιο;

Και πως αντιμετωπίζει το τεράστιο θέμα της κλοπής των ψήφων των μικρών κομμάτων που έχουν μπει στη Βουλή για να αποκτήσουν τη δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης τα μεγάλα Κόμματα; Πως συμβαδίζει η λεγόμενη συμμετοχική δημοκρατία με αυτές τις ουσιαστικές έννοιες; Απαιτούμε, αξιώνουμε σαφή προσδιορισμό. Τα ερωτήματα είναι καθαρά και δεν μπορούν να παρακαμφθούν.

Όταν λέμε συμμετοχική δημοκρατία τι εννοούμε; Συμμετοχή του πολίτη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων ή απλώς τη συναίνεση; Για να θυμίσω μετά το 1981 τα περίφημα συνοικιακά συμβούλια, όπου πήγε ο κόσμος, τα αγάλιασε, πιστεύοντας και νομίζοντας ότι η γνώμη του όχι απλώς θα εισακούεται, αλλά η γνώμη του μαζί με τα άλλα θα αποφασίζεται.

Πώς από εκεί τελικά δεν ξαναπήγε κανένας όταν είδε ότι η γνώμη του απλώς λεγόταν για να καταγραφεί. Τι εννοούν λοιπόν με τη συμμετοχική δημοκρατία; Καθαρά και χωρίς υπεκφυγές αξιώνουμε, για να μην υπάρχει μονάχα το πνεύμα των πομφολύγων, καθαρή διατύπωση.

Στον εκλογικό μας αγώνα εμείς θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε με τον Έλληνα πολίτη. Όχι να αφουγκραστούμε τώρα τον πόνο του, τον γνωρίζουμε τον πόνο του, αλλά για να επικοινωνήσουμε και να του πούμε ότι τα πρώτα κύματα της λαίλαπας της παγκοσμιοκρατίας χτυπούν ήδη την πόρτα μας. Συνεπώς ο κάθε πολίτης πρέπει να σταθεί ενώπιος ενωπίω

μπροστά στο πρόβλημα. Από την ψήφο του εξαρτιέται αν θα συνεχιστεί η πορεία που υπάρχει μέχρι σήμερα ή θα μπορούμε να αντιδράσουμε.

Ευελπιστούμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κατανοήσουν ότι οι εκλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού είναι ισότιμοι και κανένας δεν επιτρέπεται να έχει προβάδισμα, πριμ που λέμε στην νεοελληνική γλώσσα ή προνόμια έναντι των άλλων. Είμαστε όλοι ισότιμοι. Δεν ζητιανεύουμε έκτακτα δελτία. Αξιώνουμε την ισότιμη συμμετοχή μας στα τακτικά δελτία. Απαιτούμε ισόχρονη παρουσίαση στα τακτικά δελτία και ισόχωρη καταχώρηση στις στήλες των εντύπων πληροφόρησης.

Δεν ζητιανεύουμε, αξιώνουμε και απαιτούμε και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πραγμάτωση αυτού του θεμελιακού στοιχείου της δημοκρατίας. Απευθύνονται όλοι προς τον ελληνικό λαό ισότιμα. Δεν είναι πια αποφάσεις όπου ισχύουν άλλοι νόμοι και άλλοι κανόνες με βάση την εμπιστοσύνη που έδωσε ο λαός. Τώρα ξεκινούμε όλοι από την ίδια αφετηρία και οι νέοι που πλαισιώνουν σήμερα το δικό μας ξεκίνημα διαβεβαιώνουν με την παρουσία τους ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Το κάναμε πασίγνωστο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν παρουσιαστήκαμε και του αναγγείλαμε την δημιουργία του εκλογικού μας σχήματος, το παρουσιάσαμε και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το τονίσαμε. Για να μη φτάσουμε στο σημείο να μας δουν με τα χωνιά στους δρόμους, πρέπει να μας επιτρέψουν να έχουμε τον ίδιο χρόνο στα μικρόφωνα. Τι προτιμούν; Χωνιά ή μικρόφωνα; Να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι βρέθηκα νωρίτερα από τα πλαίσια που είχαμε προαποφασίσει. Λιγότερο «έφαγα» από εκείνο που προσδιορίστηκε.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε θερμά τον Μανόλη Γλέζο. Τον λόγο έχει στη συνέχεια ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνασπισμού, της Αριστεράς, της Οικολογίας και των Κοινωνικών Κινήσεων και επικεφαλής του εκλογικού μας σχήματος.**

**Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η περίοδος την οποία διανύουμε είναι κρίσιμη, στο διεθνές περιβάλλον συντελούνται ανατροπές και επικρατεί ανασφάλεια καθώς δεσπόζει το δόγμα του προληπτικού πολέμου και η στρατηγική της αμερικανικής ηγεμονίας.

Σε όλες τις χώρες του κόσμου η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν προωθεί ανθρώπινη ανάπτυξη για όλους, κατακερματίζει τις κοινωνίες, δεν εξασφαλίζει πραγματική σύγκληση με αλληλεγγύη και δικαιώματα για όλους. Αλλά και στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, μετά από 30 χρόνια μεταπολίτευσης με μονοπώλιο εξουσίας το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ., οι δικομματικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις τους έχουν φορτώσει τον Έλληνα πολίτη, το πολιτικό σύστημα και τη χώρα με μεγάλα και οξυμένα προβλήματα.

Συντελούνται εξελίξεις που σπρώχνουν προς τη συντηρητικοποίηση, την ίδια ώρα που φουντώνουν τα προβλήματα αδικίας, ανισότητας ανασφάλειας και διαφθοράς. Ο ευδαιμονισμός των λίγων και η

βασανιστική καθημερινότητα των πολλών παίρνει προκλητικές διαστάσεις. Συνυπάρχουν ο γιγαντισμός του δικομματισμού ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. μαζί με τη σύγκλισή τους προς τον νέο φιλελευθερισμό και την απόσταση του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης από την κοινωνική πραγματικότητα.

Επιδιώκεται η διαρκής συμπίεση της Αριστεράς και των κοινωνικών Κινημάτων, την ίδια ώρα που επικρατούν εκφυλιστικά φαινόμενα διαπλοκής και εκποίησης δημόσιας περιουσίας και συλλογικών αγαθών. Οι Έλληνες πολίτες όταν μιλούν για αλλαγή εννοούν και θέλουν την ανατροπή των αρνητικών συνεπειών που έχει συσσωρεύσει ο δικομματισμός και η νεοφιλελεύθερη σύγκλιση ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.

Όταν οι πολίτες μιλούν για αλλαγή εννοούν να αλλάξουν οι πολιτικές και οι συσχετισμοί που δημιουργούν τα προβλήματα στην κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα της ζωής και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι δύναμη αντίστασης στον δικομματισμό και τον νεοφιλελευθερισμό, είναι και δύναμη διαμόρφωσης διαφορετικών συσχετισμών για διαφορετικές πολιτικές. Η αποφασιστική ενίσχυση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι αποφασιστική απάντηση σε όλους εκείνους που με την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ προωθούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό μεταλλαγμένης δημοκρατίας και νοθευμένης πολιτικής λειτουργίας.

Ούτε η διακυβέρνηση ούτε η χώρα είναι φέουδο του δικομματισμού. Οι πολίτες δεν είναι υπήκοοι κομματικών ή παραταξιακών ηγεμονισμών, δεν είναι υπήκοοι των ΜΜΕ. Οι νέοι δεν θα αφήσουν τα χρόνια τους και τη ζωή τους χύμα για ένα προεκλογικό εμπόριο υποσχέσεων. Η αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στο παρά 5 των εκλογών, συνιστά ομολογία αποτυχίας και προσπάθεια να απαλλαγούν από το βάρος της εφαρμοσμένης κυβερνητικής πολιτικής επί 8 χρόνια οι ηγετικοί κύκλοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου ηγέτη, η προκλητική και απροσχημάτιστη παρέμβαση των ΜΜΕ για τη στήριξή του και τα μηνύματα που ο ίδιος καθημερινά στέλνει, διαμορφώνουν ένα πολιτικο-ιδεολογικό στίγμα με το οποίο η Αριστερά οφείλει να αντιπαρατεθεί σε βάθος. Η συγκρότηση του εκλογικού ψηφοδέλιου «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», συνιστά μια ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή για την Αριστερά.

Συμμετέχουμε σ' αυτό με τη συνείδηση ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη συνολική ανασυγκρότηση της Αριστεράς και ταυτόχρονα είμαστε σίγουροι ότι η εκλογική επιτυχία αυτού του ψηφοδέλιου θα έχει απήχηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά θα δώσει ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή Αριστερά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση γόνιμων συζητήσεων και αναζητήσεων.

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο την ορθότητα της ενωτικής επιλογής όλων όσων βρισκόμαστε σήμερα σ' αυτό το τραπέζι και συμμετέχουν στον Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο.

Οι εκλογές της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου αποκτούν έναν θεμελιώδη συντακτικό χαρακτήρα για το πολιτικό μας σύστημα. Το κεντρικό ερώτημα αυτών των εκλογών δεν είναι το ποιος θα κερδίσει. Το κεντρικό ερώτημα είναι εάν θα υπάρχει ένα πλουραλιστικό πολιτικό σύστημα το οποίο θα αφήνει περιθώρια συμμετοχής της κοινωνίας, ή αντίθετα εάν θα επιβληθεί το αμερικανικό πολιτικό πρότυπο όπου δυο μεγάλα αρχηγικού χαρακτήρα κόμματα θα κυριαρχήσουν απόλυτα στη Βουλή και την πολιτική ζωή, όπου τα ΜΜΕ θα αναδειχθούν στην πραγματική πηγή κάθε εξουσίας και όπου κάθε διαφορετική πολιτική από τα κυρίαρχα νεοφιλελεύθερα πλαίσια θα περιθωριοποιείται.

Με δεδομένο πια αυτόν τον χαρακτήρα των εκλογών η Αριστερά πρέπει να κινητοποιηθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το μείζον είναι να σπάσουμε τον τοίχο που επιχειρεί να ορθώσει ανάμεσα στην Αριστερά και το πολιτικό σύστημα, ανάμεσα στην κοινωνία και τα πολιτικά Κινήματα, αυτός ο παγιωμένος σήμερα δικομματισμός.

Σ' αυτή την προσπάθεια πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, και αυτοί που είμαστε εδώ και όλοι οι άλλοι που δεν είναι εδώ. Και όχι μόνο τα πολιτικά Κόμματα, αλλά και τα κοινωνικά Κινήματα και οι διανοούμενοι και όλοι γενικά οι ενεργοί πολίτες. Απ' αυτή την άποψη νομίζουμε ότι είναι λάθος η απομονωτική πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ.

Διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας, γιατί πιστεύουμε ότι πρώτον τιμήσαμε μέχρι τώρα και την ψήφο τους και τη διάθεσή τους για αγώνα στη Βουλή, την Ευρωβουλή, αλλά και στα μεγάλα αντιπολεμικά Κινήματα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στη Γένοβα, στη Φλωρεντία και αύριο στη Βομβάη.

Δεύτερον γιατί πιστεύουμε ότι πλέον είναι και δικό τους θέμα, είναι δική τους ευθύνη να αντισταθούν στην επιχειρούμενη αμερικανοποίηση της πολιτικής ζωής, στην επιχειρούμενη απαξίωση και λεηλασία της Αριστεράς, στην επιχειρούμενη αφωνία της κοινωνίας. Να αντισταθούν, να μη γίνουν υπήκοοι μιας τυπικής νοθευμένης δημοκρατίας χωρίς δικαιώματα, χωρίς λαϊκή συναίνεση και συμμετοχή, χωρίς κινήσεις αμφισβήτησης και ανατροπής, χωρίς κριτική σκέψη και ενεργό δράση, χωρίς ηθική διάσταση της πολιτικής, χωρίς κοινωνική ευθύνη της παρέμβασης και της πολιτικής δραστηριότητας.

Οι κινήσεις των πολιτών, οι ευαίσθητοι άνθρωποι που έχουν μια οικουμενική οπτική και μια τοπική δράση στους καθημερινούς τους αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, βρήκαν στις παρεμβάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκουν στο πρόγραμμά μας σήμερα, τη δική τους στάση και αντίληψη, τους πιο σταθερούς συναγωνιστές, τους πιο αποφασιστικούς εκπροσώπους των απόψεών τους, χωρίς να λογαριάσουν το πολιτικό κόστος και υποστήκαμε βαρύ πολιτικό κόστος, καθώς τα ζητήματα του

περιβάλλοντος, της οικολογίας, της εκποίησης του δημόσιου πλούτου, είναι θέματα στα οποία πρωταγωνιστούν η οικονομική διαπλοκή, οι πολιτικές πελατειακές σχέσεις και οι νόμοι της κερδοσκοπίας και της αసుδοσίας.

Αυτός ο κόσμος της ριζοσπαστικής, της ανανεωτικής Αριστεράς, των Κινημάτων, δεν είναι ο παρίας της πολιτικής για την ελληνική κοινωνία του 21<sup>ου</sup> αιώνα. Δεν πρέπει αυτός ο κόσμος να δέχεται πλαστά διλήμματα του life style. Είναι δύναμη ευθύνης και προοπτικής, αντίστασης και μη ενσωμάτωσης, δύναμη πραγματικής και καθημερινής δράσης για τον διαφορετικό δρόμο προς τον διαφορετικό κόσμο. Σας ευχαριστώ.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Ευχαριστούμε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Στη συνέχεια ο Γιάννης Μπανιάς απ' την Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά, ΑΚΟΑ.

**Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ:** Η κοινωνία μας και ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου έχουμε ανάγκη από μια ισχυρή Αριστερά εντός και εκτός Βουλής. Η πρωτοβουλία μας είναι ένα εγχείρημα προοπτικής. Δεν είναι μόνο ένα εκλογικό σχήμα.

Δίνουμε την υπόσχεση αλλά και με την μέχρι τώρα πορεία μας παρέχουμε τις εγγυήσεις, ότι θα συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές την προσπάθεια για την συσπείρωση της Αριστεράς, για να υπερασπίσει από πιο ευνοϊκές και πιο ενισχυμένες θέσεις τα συμφέροντα ιδιαίτερα του κόσμου της εργασίας και των νέων ανθρώπων αυτού του τόπου, που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης της πολιτικής του νεοφιλελευθερισμού.

Μιλάνε για λάθη. Εμείς λέμε η λιτότητα, η ανεργία, η στρεβλή ανάπτυξη, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η συρρίκνωση της δημοκρατίας δεν είναι αποτέλεσμα λαθών. Είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών, των νεοφιλελεύθερων επιλογών.

Μιλάνε για συμμετοχή, αυτοί που όταν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα νέοι, κατέβαιναν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους κατά της εισβολής στο Ιράκ, αυτοί οι ίδιοι παραχωρούσαν τις βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Σούδα, για να γίνει ορμητήριο για την εισβολή στο Ιράκ, για να φεύγουν από εκεί τα αεροπλάνα και τα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Βρετανίας για την εισβολή στο Ιράκ.

Και την ίδια ώρα αυτοί σφυρηλατούσαν με τις επαφές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη φιλία τους με τον Πάουελ και τον Μπους. Απορρίπτουμε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Θέλουμε όμως να πούμε ότι εμείς δεν μένουμε μόνο στην άρνηση. Δεν μένουμε μόνο στα αντί. Θα έχουμε εναλλακτικές προτάσεις για όλα τα προβλήματα και ιδιαίτερα για τα πιο καυτά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο της εργασίας και αυτές μας τις προτάσεις θα τις προωθήσουμε μαζί με τις μαζικές οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήματα.

Τέλος, πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση με την λογική της κεντροαριστεράς αλλά και με κάθε άλλη λογική, ενισχύει τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και του δικομματισμού. Επιτείνει τα αδιέξοδα και τελικά οδηγεί στην περιθωριοποίηση της Αριστεράς. Ευχαριστώ.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Ο Γιάννης Θεωνάς απ' την Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς ΚΕΔΑ, έχει τον λόγο.

**Γ. ΘΕΩΝΑΣ:** Ως Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί τη θεωρούμε ένα ελπιδοφόρο εγχείρημα για τον κόσμο της εργασίας, για τον κόσμο του πολιτισμού, για τον κόσμο που αντιμετωπίζει σήμερα στη χώρα μας τις συνέπειες μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Θέλω να σημειώσετε ότι απ' την πλευρά μας δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στην μάχη των εκλογών. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα των εκλογών, μαζί με τα αποτελέσματα των εκλογών, που πρέπει να είναι θετικά για τις δυνάμεις που αγωνίζονται στον τόπο μας, αυτό που θα αφορά τους εργαζόμενους, θα είναι η ύπαρξη μιας δύναμης ελπίδας, απαντοχής, αποκούμπι των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, των αγροτών, των επαγγελματιοβιοτεχνών, των νέων και των γυναικών, στην πάλη τους, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του νεοφιλελευθερισμού πάνω στα βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις τους.

Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη σε κανέναν. Είτε το ένα κόμμα, είτε το άλλο κόμμα του δικομματισμού κερδίσει αυτή την εκλογική μάχη, η πολιτική που θα ακολουθηθεί θα είναι ίδια σκληρή πολιτική άγριου νεοφιλελευθερισμού σε βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων.

Θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την μαγιά για μια αριστερή παράταξη, που με συστειρωμένες όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, την άλλη μέρα των εκλογών θα είναι παρούσα και θα δίνει τη μάχη μαζί με το λαϊκό κίνημα, μαζί με το εργατικό κίνημα, μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό για τα δικαιώματα του λαού και του τόπου, αλλά και για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Ο Αντώνης Νταβανέλος απ' τη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά ΔΕΑ, έχει τον λόγο.

**ΑΝΤ. ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ:** Τρεις σύντομες παρατηρήσεις θα συμπληρώσω σ' αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Η πρώτη είναι ότι η πρωτοβουλία που σήμερα σας παρουσιάζουμε δεν είναι μια ευκαιριακή συγκόλληση που υπακούει στις σκοπιμότητες και στις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου.

Όλοι όσοι είμαστε σ' αυτό το τραπέζι, μαζί με άλλους πολλούς που εκπροσωπούμε, συνεργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια στο νέο διεθνές κίνημα ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, στους εργατικούς αγώνες, σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, στους αγώνες της νεολαίας.



Εκεί δημιουργήσαμε τις σχέσεις, από εκεί προκύπτει η δυνατότητα πολιτικής σύγκλισης που μας επιτρέπει σήμερα να ισχυριστούμε μπροστά σας ότι θα δώσουμε δυναμικά την παρουσία στην προεκλογική περίοδο, αλλά θα είμαστε επίσης παρόντες και στις δύσκολες συνθήκες της επόμενης μέρας των εκλογών, εκεί που θα μετρηθούν πολλοί και πολλά.

Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι σαφές και έχει ήδη σημειωθεί η τάση για ενίσχυση του δικομματισμού, αλλά η τάση αυτή συμβαδίζει με τη σύγκλιση και των δύο μεγάλων κομμάτων σε μια όλο και πιο δεξιά πολιτική.

Για παράδειγμα δόθηκαν χθες οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Το κέντρο της κριτικής είναι η σπατάλη μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε μάθει στα χρόνια του '80 και του '90 ότι όταν ακούμε τέτοιες κριτικές, αυτό που μυρίζει, αυτό που έρχεται, είναι ο περιορισμός των πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μεταφορά δαπανών στις πλάτες των ταμείων, στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων, στις πλάτες των ασφαλισμένων.

Απ' την άλλη πλευρά ακούμε για ριζικές λύσεις στην υγεία που παραπέμπουν στις ημέρες και τα έργα του Αλέκου Παπαδόπουλου όταν ήταν υπουργός Υγείας, δηλαδή στην εποχή που συντελέστηκε μία απ' τις μεγαλύτερες μεταφορές δαπανών και υπηρεσιών υγείας απ' το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

Και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν απαντάνε στο ερώτημα που με αγωνία βάζουν τα σωματεία και οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας εδώ και χρόνια, ότι για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία χρειάζονται μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Ότι σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις.

Το ότι αυτό το οφθαλμοφανές αίτημα που έχει να κάνει και με τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και με την απασχόληση σε συνθήκες ανεργίας, δεν γίνεται δεκτό, δεν απαντιέται θετικά, έχει να κάνει με λογικές και οι λογικές είναι να μπαίνουν τα κέρδη πάνω απ' τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.

Και αυτές οι λογικές μπορεί να φτάσουν σε εξτρεμισμούς στις μέρες που περνάμε. Σε εξτρεμισμούς σαν αυτούς που είδαμε το καλοκαίρι που πέρασε στη Γαλλία σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια ανεπτυγμένη χώρα, όπου σε έναν καύσωνα είχαμε 10 χιλιάδες νεκρούς ηλικιωμένους ανθρώπους. Ή λίγους μήνες μετά κάποιες εκατοντάδες νεκρούς από μια πλημμύρα.

Και από εδώ να περάσω στην τρίτη μου παρατήρηση. Σ' αυτή την κατάσταση και σ' αυτή την προοπτική έχουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Ότι η λύση είναι αριστερά και αυτό είναι που παίζεται. Δεσμευόμαστε μ' αυτή μας την πρωτοβουλία ότι θα στηρίξουμε τις αντιστάσεις της νεολαίας, των εργαζομένων σε όλα τα μέτωπα της περιόδου. Στην πάλη ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, στην πάλη ενάντια στο διαρκή πόλεμο, στην πάλη για να εμποδίσουμε την υποβάθμιση των δημοκρατικών πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δεσμευόμαστε επίσης ότι θα στηρίξουμε μια συζήτηση, μια γενικότερη προοπτική. Αυτό που άνοιξε το «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός», το σύνθημα του νέου Διεθνούς Κινήματος, που ήρθε κυριολεκτικά σαν απάντηση σε μια καμένη γη, που μας έλεγε ότι η Αριστερά τέλειωσε, η ιστορία τέλειωσε, το σύστημα αυτό είναι, δεν αλλάζει. Δεν είναι έτσι.

Οι αντίπαλοί μας, μας λένε ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες ιδέες για το πως θα το κάνουμε αυτό. Δεν είναι σωστό. Ήδη αναφέρθηκα σε ένα άλλο πολύ δημοφιλές σύνθημα αυτού του Κινήματος, «οι άνθρωποι πάνω απ' τα κέρδη». Σ' αυτή την προοπτική δεσμευόμαστε. Αυτή την πολιτική συγκεκριμενοποιεί η διακήρυξη που σας δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Η Τασία Χριστοδουλοπούλου εκπρόσωπος των Ανένταχτων Αριστερών από το χώρο διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς έχει τον λόγο.

**Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ:** Να δηλώσω με τη σειρά μου ότι συμμετέχουμε στο Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς μετά από τα πέτρινα χρόνια της ήττας και των διαψεύσεων, ακριβώς για να συμβολίσουμε ότι οι Αριστεροί και οι Αριστερές στη χώρα μας, επιδιώκουν να συμμετάσχουν στην αναζήτηση της νέας ταυτότητας της Αριστεράς, της Αριστεράς που μετασχηματίζεται με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.

Έχουμε την πεποίθηση ότι οι ελπίδες για να ξαναγεννηθούν, οι ανάγκες για να εκφραστούν, οι αντιστάσεις για να νικήσουν έχουν ανάγκη την Αριστερά και ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα αποτύχει η επιχείρηση του κυβερνώντος Κόμματος να αναστείλει την κοινωνική οργή, ν' αναστείλει την κοινωνική αποδοκιμασία προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία και να ανακόψει τη μετεκλογική κοινωνική δυναμική που διαγράφεται και σε αυτή την κατεύθυνση, θα συμμετάσχουμε σε όλο αυτό τον προεκλογικό αγώνα, για να δώσουμε πραγματικά το στίγμα της Αριστεράς που αντιστέκεται και εκφράζει τις ελπίδες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Πριν αρχίσετε τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να σας προσκαλέσω στο αυριανό μας ραντεβού Παρασκευή 16 του Γενάρη στις 11 η ώρα το πρωί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Από εκεί, ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική σηματοδότηση για τους αγώνες του λαού μας, αφού αποτίσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες θα ξεκινήσουμε τον εκλογικό μας αγώνα. Σας περιμένουμε αύριο.

**Π. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ («ΕΘΝΟΣ»):** Έχω δυο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι: ακούγονται απόψεις κυρίως από στελέχη του Συνασπισμού ότι το ΚΚΕ είναι αυτιστικό Κόμμα. Εάν συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Το δεύτερο ερώτημα είναι: ήδη τα δύο μεγάλα Κόμματα έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η Νέα Δημοκρατία θα τα ανακοινώσει όπου να 'ναι. Εσείς έχετε προχωρήσει, έχετε συζητήσει για τα ψηφοδέλτια ή έχετε τόσο μεγάλη υπερπροσφορά και δεν ξέρετε ποιους να διαλέξετε;

**Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Μπροστά σε αυτές τις μεθοδεύσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, μπροστά στην επιδίωξη να καθιερωθεί

στην Ελλάδα ένας ιδιότυπος διπολισμός με μια μόνο-πολιτική νεοφιλελεύθερης προσαρμογής, η Αριστερά θα μπορούσε και θα έπρεπε να αντιτάξει και πρέπει να αντιτάξει ενωτικές τακτικές. Η συγκρότηση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς του Ενωτικού Ψηφοδέλιου είναι έκφραση αυτής της ενωτικής τακτικής. Μακάρι σε αυτή την ενωτική τακτική να μετείχαν όλοι και να συμμετείχαν όλοι.

Το ερώτημα το οποίο εμείς απευθύνουμε προς όλους είναι: Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ενωτική τακτική της Αριστεράς, ως παράταξης, ως ευαισθησίας κοινωνικής, ως ηθικής για την πολιτική; Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται η προσπάθεια της Αριστεράς για τη διαφύλαξη του δημόσιου χώρου της πολιτικής, του κοινωνικού χώρου της πολιτικής, έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτός ο ισοπεδωτισμός ή αυτός ο εκφυλισμός που κυριαρχούν σήμερα στο δημόσιο βίο της χώρας.

Με αυτή την έννοια εμείς στην πράξη κάνουμε ενωτική τακτική συγκροτώντας το Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς, διαμορφώνοντας δηλαδή τις προϋποθέσεις έτσι ώστε μέσα από αυτήν την ενωτική τακτική να αμφισβητηθούν οι συσχετισμοί και να στηριχθούν οι διαφορετικές πολιτικές.

Λέμε ενωτική τακτική μιας Αριστεράς ως παράταξης που θα σέβεται τις διαφορές, που θα καταγράφει τις διαφωνίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά δεν θα επιτρέπει τη διαρκή περιθωριοποίηση της Αριστεράς, τη διαρκή συρρίκνωση και καταπάτηση, τη διαρκή λεηλασία του δημόσιου χώρου της Αριστεράς.

Η τακτική μας, η πολιτική μας, η προσπάθειά μας είναι και ενωτική και ανοιχτή.

**Γ. ΜΠΑΝΙΑΣ:** Έχει ξεκινήσει και σε λίγες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί αφ' ενός η συγκρότηση μιας πανελλαδικής Επιτροπής εκλογικού αγώνα στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των δυνάμεων που μετέχουν στο ψηφοδέλτιο αλλά και προσωπικότητες από όλους τους χώρους (κοινωνικούς, πολιτικούς, μαζικούς χώρους) και επίσης έχει ξεκινήσει η συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Ανεξάρτητα αν είχε και την έννοια κάποιου χιούμορ αν έχουμε υπερπροσφορά, σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε υπερπροσφορά, γιατί ακριβώς και οι δυνάμεις ως συλλογικότητες που συγκροτούν αυτό το ψηφοδέλτιο, το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Ψηφοδέλτιο αλλά και οι αγωνιστές γενικότερα και ιδιαίτερα από το χώρο των ανένταχτων της Αριστεράς, έχουν συνειδητοποιήσει τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή η μάχη, όχι μόνο των εκλογών, αλλά και της προσπάθειας για συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων της Αριστεράς ώστε από ισχυρότερες θέσεις να παλέψουμε για τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων ιδιαίτερα για να κάνουμε πιο ενισχυμένη και πιο υπαρκτή την ελπίδα που ακούστηκε προηγούμενα για τον τόπο μας, για την κοινωνία μας, για τους εργαζόμενους.

**Μ. ΓΛΕΖΟΣ:** Στα ερωτήματα του δημοσιογράφου της εφημερίδας «ΤΟ ΕΘΝΟΣ» ακούστηκαν δυο απαντήσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η απάντηση. Τιμούμε και σεβόμαστε τους αγώνες του ΚΚΕ και οποιαδήποτε τοποθέτηση υποτιμητική των αγώνων του την καταδικάζουμε και δεν έχει σχέση με τη συνεργασία την οποία εμείς κάνουμε.

Από εκεί και πέρα άσχετο και είναι άλλο θέμα αν διαφωνούμε με την τακτική την οποία ακολουθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν σεβόμαστε τους αγώνες οποιουδήποτε Αριστερού Κόμματος που δεν συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε. Ελπίζουμε να αλλάξουν τακτική και να συστοιχηθούμε μαζί τους. Αυτό είναι το ένα θέμα.

Το δεύτερο στο ίδιο θέμα. Εμείς δεν θα απαντήσουμε όποιες προσπάθειες κι αν γίνουν να διολισθήσουμε σ' ένα ανταγωνισμό είτε ύβρεων είτε αντιθέσεων με τα άλλα Κόμματα της Αριστεράς. Ο αντίπαλός μας βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, δεν είναι σε αυτή την όχθη. Αντίπαλός μας είναι τα Κόμματα του διπολισμού κι εκεί θα καταναλώσουμε το χρόνο μας, τους χαρακτηρισμούς μας και την επιχειρηματολογία μας και όχι στα Κόμματα που βρίσκονται στην ίδια όχθη μαζί μας, άσχετα εάν δεν βρίσκονται κοντά μας.

Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής: πολλοί έλεγαν ότι «αργείτε να εμφανιστείτε» και δημοσιεύτηκε στον Τύπο, άλλοι έλεγαν «σπεύσατε να εμφανιστείτε» και τώρα «γιατί δεν παρουσιάζετε τους συνδυασμούς σας». Είναι κατανοητό, πέρα από όσα είπε ο Γ. Μπανιάς για την υπερπροσφορά, ότι χρειάζεται μια συνεργασία όλων αυτών των παραγόντων που συνιστούν και συγκροτούν το σχηματισμό μας, μια συνεννόηση για να βρούμε το καλύτερο.

Κανένας από τους υποψηφίους που λένε και παρουσιάζονται στις τηλεοπτικές οθόνες ότι είναι υποψήφιος είναι επιθυμία του να είναι υποψήφιος στους υποψηφίους. Δεν έχει δώσει κανένας το χρίσμα σε κανέναν απολύτως. Όλοι μαζί θα συναποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι. Σεβόμαστε την επιθυμία του καθενός να είναι υποψήφιος, αλλά δεν έχει αποφασίσει κανένα όργανο ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Αυτό, για να το έχετε υπόψη σας.

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τέτοια συρροή που θα χρειαζόμαστε διπλάσιο και τετραπλάσιο αριθμό στους συνδυασμούς μας. Γι' αυτό θα κάνουμε και την καλύτερη επιλογή.

**Ν. ΦΙΛΗΣ («ΑΥΓΗ»):** Ενώ υπάρχει μια ασάφεια ως προς την προγραμματική νέα πρόταση του κ. Παπανδρέου, υπάρχει ταυτόχρονα μια σκόπιμη διοχέτευση πληροφοριών ότι θα υιοθετήσει την πρόταση για το 35ωρο και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.

Δεύτερον. Και σε αυτές τις εκλογές, ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές, αναδεικνύεται ένα μείζον πρόβλημα για τη δημοκρατία που έχετε πει κι εσείς: το πρόβλημα της τηλεοπτικής δημοκρατίας. Ποιες πρωτοβουλίες συγκεκριμένες σκέφτεστε να πάρετε, ούτως ώστε και σε επίπεδο Κινήματος και σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλιών να εκφραστεί η ολοένα και πιο διαφαινόμενη

αντίδραση πολλών πολιτών σε αυτή την πίεση και τη βαρβαρότητα από την τηλεόραση;

**N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Η ασάφεια σε όσα λέει ο κ. Παπανδρέου είναι ηθελημένη και είναι δείγμα αδυναμίας. Η Κυβέρνηση των κ.κ. Σημίτη – Παπανδρέου είναι εκείνη η οποία διαχειρίστηκε την εξουσία επί 8 ολόκληρα χρόνια. Είναι προσβολή της λογικής και της ευαισθησίας της ελληνικής κοινωνίας όταν σήμερα, στο παρά πέντε των νέων εκλογών η Κυβέρνηση των κ.κ. Σημίτη – Παπανδρέου λέει «Κάναμε λάθη, σας φορτώσαμε προβλήματα, φερθήκαμε αλαζονικά, πληρώστε εσείς τα σπασμένα της δικής μας πολιτικής αλλά ξαναψηφίστηκε μας, ξαναδοξάστε μας»!

Η ασάφεια επίσης είναι ηθελημένη διότι θέλει να κρύψει τη σαφή ιδεολογικό-πολιτική δυναμική, τάση, την οποία υπηρετεί η νέα αυτή περίοδος. Είναι η άποψη ότι δεν υπάρχει Δεξιά και Αριστερά παρά μονάχα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα έχουν αιτίες κοινωνικές και πολιτικές, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι η άποψη ότι η αλλαγή δεν χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα αλλά την απλή ευχή ν' αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Είναι η άποψη η οποία εξακολουθεί να στηρίζει μέχρι και την τελευταία στιγμή όλο αυτό το νομοθετικό γιουρούσι της πλειοψηφίας των κ.κ. Σημίτη και Παπανδρέου, για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, για τη λεηλασία του περιβάλλοντος, για την εκχώρηση κρίσιμων τομέων της οικονομίας και για τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.

Είμαστε πράγματι μπροστά σ' ένα φαινόμενο νοθευμένης δημοκρατίας, τηλεοπτικής δημοκρατίας όπου τα μαζικά Κόμματα επιδιώκεται ν' αλλάξουν χαρακτήρα, ο αρχηγός θα επικοινωνεί από τα Μέσα με την κοινωνία, θ' ακούει τη θέληση της κοινωνίας δια των σφυγμομετρήσεων και θα επικυρώνει τις αποφάσεις του μέσα σε συλλογικά όργανα τα οποία απλώς θα επικροτούν, θα χειροκροτούν και επευφημούν.

Οι κοινωνίες των πολιτών θα γίνουν αθροίσματα ψηφοφόρων και καταναλωτών των προϊόντων ή υποπροϊόντων που σερβίρουν οι νέοι μηχανισμοί των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Οι ενεργοί πολίτες θα γίνουν παθητικοί οπαδοί και υπήκοοι και κυρίως οι νέοι θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της μετάλλαξης τόσο της πολιτικής όσο και της δημοκρατίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές της 7ης Μαρτίου όπως την προηγούμενη εκλογική περίοδο είχαν βγει στη δημοπρασία την προεκλογική οι συντάξεις, τώρα βγαίνουν στην προεκλογική επικοινωνιακή δημοπρασία οι νέοι. Αλλά οι νέοι έχουν προβλήματα. Η ηλικία των νέων μπορεί να είναι μικρή, αλλά η ηλικία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η ηλικία όλων αυτών των επιζήμιων πολιτικών που εφάρμοσαν οι δικομματικές Κυβερνήσεις και γίνεται ακόμη πιο ασφυκτική η προοπτική των νέων σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και δικομματικού μονοπωλίου εξουσίας.

Να γιατί χρειάζεται για την αντιμετώπιση αυτής της νοθευμένης πολιτικής κατάστασης, η ενεργοποίηση των πολιτών, η ενεργοποίηση των νέων, η καθημερινή παρέμβαση, να γιατί είναι δημιουργική δύναμη η

αποφασιστική ενίσχυση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που ως δύναμη και ριζοσπαστικής αμφισβήτησης και ανανεωτικής προοπτικής, θέλει πάντοτε από θέσεις αυτονομίας, από θέσεις αγωνιστικής παρέμβασης ν' αμφισβητεί και να αλλάζει τα πράγματα και όχι με λογικές ενσωμάτωσης, όχι με λογικές τακτοποίησης προσωπικών ή άλλων απόψεων.

**Γ.ΘΕΩΝΑΣ:** Θα ήθελα να σημειώσω με αφορμή το πρώτο ερώτημα, ότι οι ασάφειες σε θέματα που αφορούν απασχόληση, εργασιακές σχέσεις, προβλήματα της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ιδιαίτερα η αναφορά σε 35ωρο με πλήρη ασάφεια σε ότι αφορά την ημερήσια απασχόληση, την εβδομάδα των 5 ημερών, δηλαδή 35ωρο χωρίς πενθήμερο μπορεί να σημαίνει λογική ελαστικής απασχόλησης.

Και μην ξεχνάμε, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε φτάσει στην Ολλανδία το 43% του εργατικού δυναμικού με στοιχεία του 2000 να εργάζεται σε συνθήκες μερικής απασχόλησης και αυτό να θεωρείται πιλότος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια μια αναφορά γενική και αόριστη στο 35ωρο την ίδια στιγμή που η ΓΣΕΕ διεκδικεί οι 40 να γίνουν 39 και δεν βρίσκει ώτα να ακουστεί, εν πάση περιπτώσει κάποια προοπτική να γίνουν 39 οι ώρες μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει και με σπέκουλα, αλλά και με επικίνδυνες ασάφειες που έχουν στόχο να θέσουν τους εργαζόμενους στη λογική της μερικής ελαστικής και άτυπων μορφών απασχόλησης. Είναι το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα, αλλά και στα επόμενα χρόνια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με τραγικές συνέπειες και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Εμείς, το ενωτικό ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο θέμα αυτό θα προβάλλει όχι μόνο το 35ωρο σαν επιθετική απαίτηση των εργαζομένων απέναντι στο πρόβλημα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, 35ωρο με πενθήμερο που σημαίνει,  $5 \times 7 = 35$  και με προοπτική. Μην μας τρομάζουν τα προωθητικά αιτήματα των εργαζομένων, με προοπτική το 30ωρο. Γιατί; Γιατί αν λογαριάσει κανείς 20 ολόκληρα χρόνια για να μην πάω πιο μακριά, 40 ολόκληρα χρόνια οι εργαζόμενοι ποτέ δεν πήραν κάτι απ' ότι έχει προκύψει από την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα. Δεν έχουν πάρει ποτέ μερίδιο από την αύξηση της παραγωγικότητας.

Κατά συνέπεια η προοπτική ακόμα και του 30ωρου δεν είναι εξωπραγματικό αίτημα. Ωστόσο βέβαια αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι, να παγιωθεί η αντίληψη για 35ωρο με πενθήμερο και 7 ώρες απασχόληση την ημέρα.

Το δεύτερο θέμα νομίζω, ότι το έπιασε ήδη και στην τοποθέτησή του ο Μανώλης ο Γλέζος, ότι ή θα μπουν κανόνες ισότιμης έκφρασης των πολιτικών δυνάμεων ή θα δοθεί στο Ενωτικό ψηφοδέλτιο του Συνασπισμού, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ισότιμα το μικρόφωνο ή θα υπάρξει χωνί. Μέσα από

το χωνί πρέπει να ενεργοποιήσουμε, μέσα απ' αυτό το σημαντικό σχήμα που έδωσε ο Μανώλης, θα πρέπει να προωθήσουμε την ενεργοποίηση του λαού να υπερασπιστεί ο ίδιος τα δικαιώματά του απέναντι στην τηλεοπτική δημοκρατία. Ευχαριστώ.

**Γ.ΜΠΑΝΙΑΣ:** Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι 50 μέρες που μένουν, εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε όσο γίνεται με επιχειρήματα τον ελληνικό λαό να μην δεχτεί να υποτιμήσουν για μια ακόμα φορά με προκλητικό μάλιστα, με τον προκλητικότερο τρόπο αυτή τη φορά τη νοημοσύνη του, να μην δεχτεί να τον χρησιμοποιήσουν ως επήκοο ως άβουλο ψηφοφόρο και ως χειροκροτητή, κάτι που το παρακολουθούμε να γίνεται έντονα αυτές τις 10 τελευταίες μέρες.

Και ακόμα περισσότερο, επειδή είναι βέβαιο, ότι ο διάδοχος, διότι ως μεσσίας και ως διάδοχος μας έρχεται, θα ξαναφέρει στην επικαιρότητα τα θα, θα, θα του παρελθόντος, να μην ξαναπέσει θύμα ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης αυτών των διακηρύξεων και υποσχέσεων της προεκλογικής περιόδου, που σβήνουν, διαψεύδονται με τον πιο πανηγυρικό και κατηγορηματικό τρόπο με την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση. Και έχουμε μια Κυβέρνηση που είναι τώρα περίπου 20 χρόνια στην εξουσία με τρία μόνο χρόνο διάλειμμα και είδαμε με την πράξη της, με το έργο της το κυβερνητικό τι κάνει και όχι τι μας υπόσχεται ό,τι θα κάνει.

**κ.ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»):** Μιλήσατε προηγουμένως για την τηλεοπτική, για τη νοθευμένη δημοκρατία. Αλήθεια μπροστά σ' αυτό τον ορυμαγδό της επικοινωνιακής πολιτικής, έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει κάποια αντίμετρα ή ξέρω εγώ, την 8<sup>η</sup> Μαρτίου θα κλαίτε στο τείχος των δακρύων;

**Μ.ΓΛΕΖΟΣ:** Έχουμε ολόκληρο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που ήδη έχει δείξει την έμπρακτη εφαρμογή. Θέσαμε το θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το θέσαμε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και μας επιτραπεί να μην ανακοινώσουμε τους τρόπους αντίδρασης, πέρα απ' αυτό το παραβολικό που είπα, ότι ή θα μας δώσουν το χρόνο που δικαιούμαστε ή θα πάρουμε τα χωνιά και θα κατέβουμε στους δρόμους. Υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα αντιμετώπισης. Αυτό μονάχα έχω να πω.

Και θα παρακαλέσω αυτούς που έχουν σχέση με την έντυπη πληροφόρηση να ξεφύγουν από τις αριστερές γωνίες, να μας δώσουν και σελίδες ολόκληρες και όχι μονάδα αριστερές γωνίες, όπως αναφέρονται μερικοί. Είπα, δεν ζητιανεύουμε, αξιώνουμε και απαιτούμε ίσο χρόνο, ίσο χώρο, ισηγορία, απόλυτη ισονομία και ισοτιμία.

**ΑΝΤ. ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ:** Μισό λεπτό, να συμπληρώσω με όλο το σεβασμό στην απάντηση του Μανώλη. Εκτός από την εικονική πραγματικότητα, υπάρχει και η πραγματική ζωή και μερικές φορές η εκδίκη της είναι πολύ σκληρή πάνω στις προβλέψεις. Τα δείγματα που έχουμε είναι, ότι οι συγκεντρώσεις που κάνουμε στις συνοικίες και στην περιφέρεια, η συμμετοχή είναι καταπληκτική, περνάει κατά πολύ το άθροισμα των οργανωμένων δυνάμεων απ' όσους βλέπετε στο τραπέζι.

Και απ' αυτή την άποψη ο καθένας με τα μέσα του θα δώσει αυτή τη μάχη. Επιτρέψτε μας απ' αυτό το στοιχείο της συμμετοχής να έχουμε αισιοδοξία.

**Κ.ΣΙΔΕΡΗΣ («ΣΚΑΪ»):** Δαιμονοποιείτε την τηλεόραση, ωστόσο δεν υπάρχει αποκλεισμός, υπάρχει ανισοκατανομή. Στο παρελθόν η ανισοκατανομή ήταν ακόμη χειρότερη, ωστόσο τα ποσοστά της Αριστεράς ευτυχούσαν. Μήπως φταίει κάτι άλλο; Μήπως οι λύσεις που δίνετε δεν αφορούν τον κόσμο ή μήπως δεν δίνετε λύσεις;

**Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Δεν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα ποσοστά, αυτά που πιστεύουμε ότι υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Υπερασπιζόμαστε την ποιότητα της δημοκρατίας. Υπερασπιζόμαστε την ποιότητα της κοινωνίας, υπερασπιζόμαστε την αισθητική της πολιτικής, υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας.

Δεν είναι ποτέ δυνατόν η επικοινωνία και οι διαδικασίες της από μορφές πολιτικής λειτουργίας να γίνονται μηχανισμοί πολιτικής επιβολής. Είναι υπόθεση, λοιπόν, των πολιτών να αντισταθούν, είναι υπόθεση των θεσμών να λειτουργήσουν με βάση την αρχή της δημοκρατικής νομιμότητας και της συνταγματικής ισονομίας, είναι υπόθεση των λειτουργών του Τύπου να εξασφαλίσουν στοιχειώδη δικαιώματα αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινωνίας, είναι υπόθεση όλων των πολιτών που στοχάζονται προοδευτικά και διεκδικούν διαφορετικό κόσμο σ' αυτή τη χώρα να μην επιτρέψουν στους μηχανισμούς των νέων εξουσιών να πάρουν τη θέση των δημοκρατικών πολιτικών θεσμών.

Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, θα διαμορφωθούν κοινωνίες ομοιωμάτων. Θα διαμορφωθούν πολιτικές, οι οποίες ολοένα και περισσότερο θα μοιάζουν μεταξύ τους και θα απομακρύνονται από την πραγματικότητα των προβλημάτων.

Η εικονική πραγματικότητα στη θέση της πραγματικότητας των προβλημάτων είναι το πρώτο βήμα για να χειραγωγηθούν οι κοινωνίες. Η αλλοίωση των δημοκρατικών θεσμών από τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς είναι το αποφασιστικό εργαλείο για να εξανδραποδιστεί η δημοκρατική θέληση των πολιτών.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι στον κάθε πολίτη μπροστά, θα έχει δύναμη και θα ασκεί επιρροή η δημοκρατική του θέληση ή μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη επιρροή θα έχουν οι μηχανισμοί επιβολής; Και εκεί καλούμε όλους τους πολίτες να απαντήσουν ενισχύοντας την πολιτική μας παρέμβαση για έναν επιπρόσθετο λόγο. Δεν πρόλαβε να αρχίσει η άτυπη προεκλογική περίοδος και μπήκε στο στόχαστρο όλων αυτών των μηχανισμών ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και το Ενωτικό ψηφοδέλτιο.

Αυτό και μόνον δείχνει, ότι ο αστάθμητος, ο απρόβλεπτος, ο επικίνδυνος παράγοντας αμφισβήτησης και ανατροπής των συσχετισμών είναι ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι δυνάμεις της Ανανεωτικής και



Ριζοσπαστικής Αριστεράς της Οικολογίας, των Κοινωνικών Κινήματων, των ανέντακτων πολιτών, των ενεργών πολιτικών.

**κ. ΒΟΤΣΗΣ:** Θα επανέλθω στο θέμα του 35ωρου. Αλλά δεν με έπειθαν οι απαντήσεις. Αλίμονο αν στους ψηφοφόρους στις πόσες μέρες απομένουν μέχρι τις εκλογές απαντήσουμε μ' αυτό τον τρόπο περί διαγραμμάτων για την ελαστικοποίηση της εργασίας και όλα αυτά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει μία πρακτική στην δεξιά Σημίτη που λέει ότι ξαναγυρίζουμε στο Σικάγο; Το δωρο ισχύει; Στις τράπεζες ισχύει; Στη βιομηχανία ισχύει; Στα σουπερ μάρκετ ισχύει; Μία ασυδοσία στην αγορά εργασίας πως θα φανεί; Στα Ολυμπιακά Έργα ισχύει; Αν εσείς δεν τα δείξετε αυτά, ποιος θα τα δείξει.

**Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Για να ενισχύσω το σκεπτικό της ερώτησης του κ. Βότση, θα ήθελα να επισημάνω ότι επί 8 χρόνια οι πολιτικές της κυβέρνησης Σημίτη ήταν πολιτικές οι οποίες επεφύλαξαν την μεγαλύτερη πίεση στην εργασία και επίσης επεφύλαξαν την πιο συστηματική ακύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Εκείνο που χρειάζεται να αναδείξουμε είναι ότι δύο φορές πρόταση νόμου για το 35ωρο απορρίφθηκε απ' την κυβερνητική πλειοψηφία. Εκείνο που χρειάζεται να αναδείξουμε είναι ότι σήμερα ουσιαστικά επικρατεί έλλειψη προστασίας των εργαζομένων και πλήρης ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, με μαύρη ανασφάλιστη εργασία, με εργασία πέραν του 8ωρου, με προβλήματα τα οποία δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερη εισοδηματική πίεση και ανισότητα στους εργαζομένους.

Και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει περιθώριο για λαϊκίστικους φιλεργατισμούς. Εκείνο που συστηματικά έλειψε είναι η πολιτική δίκαιης κατανομής του πλούτου, των βαρών και των ωφελημάτων. Όταν δεν υπάρχει καμία νύξη για πολιτικές αναδιανομής, όταν επιμένουν στις πολιτικές της μονόδρομης λιτότητας και της διαρκούς πίεσης σε βάρος των εργαζομένων, δεν μπορούν πράγματι να ξεγελάσουν κανέναν.

Πολύ περισσότερο όταν επίσης συγκεκριμένα, την περίοδο προ των εκλογών, στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση επιμένει να μην υιοθετεί αιτήματα που προβάλουν οι εργαζόμενοι για να αναπληρώσουν συντελεσθείσες απώλειες του εισοδήματός τους.

Τόσο οι μισθωτοί, όσο και οι υπάλληλοι, είναι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν τα σπασμένα των λαθών της αναληθσίας και της αλαζονείας που λέει ο κ. Παπανδρέου. Αλλά ο κ. Παπανδρέου όταν καλεί τον ελληνικό λαό να πληρώσει τα σπασμένα και ταυτόχρονα να δοξάσει την πολιτική που εφαρμόζεται, είναι σε αντίφαση ύποπτη με τον ίδιο του τον εαυτό.

**Γ. ΘΕΩΝΑΣ:** Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ο κ. Βότσης έχει απόλυτο δίκιο, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε και μάλιστα πρέπει εδώ να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχουν δύο εντελώς αντίθετες τάσεις στη λειτουργία, στον τρόπο αντιμετώπισης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή που το κεφάλαιο ενδιαφέρεται να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις, την ίδια στιγμή εμφανίζεται από διαφορετική θέση να επιμηκύνει το ωράριο, μάλιστα κατά παράνομο τρόπο και να έχουμε φαινόμενα εργαζομένων που δεν έχουν ωράριο. Και μάλιστα σε χώρους που δεν θα επιτρεπόταν και απ' τη μεριά του Εργατικού Κινήματος να αφήνει να υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις. Εννοώ τράπεζες, άλλους οργανισμούς κλπ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος κλέβουν, γιατί είναι κλοπή το να υποχρεώνεις τον εργαζόμενο να εργάζεται περισσότερες ώρες, χωρίς να τον πληρώνεις μάλιστα, χωρίς νόμιμες υπερωρίες, χωρίς τίποτα, να εργάζεται περισσότερες ώρες, γιατί έχεις τη δυνατότητα να τον υποχρεώσεις να το κάνει. Είναι κλοπή.

Επειδή κάποιος κλέβει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε τους νόμους που απαγορεύουν την κλοπή. Θεωρώ ότι το αίτημα για θεσμοθέτηση του 35ωρου, 5νθήμερου, είναι αίτημα επιθετικό απ' τη μεριά της εργατικής τάξης, την ίδια στιγμή βέβαια που πρέπει το εργατικό κίνημα, οι πολιτικές δυνάμεις, η Αριστερά στο σύνολό της, να αντιπαλέψει και να αναδείξει αυτά τα φαινόμενα χρησιμοποίησης των εργαζομένων έξω από όρους εργατικής νομοθεσίας, έξω απ' την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Μην ξεχνάμε ότι το βασικό αίτημα που θέλουν σήμερα οι νεοφιλελεύθεροι σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, είναι η λεγόμενη απορύθμιση της εργασίας. Δηλαδή απορύθμιση τι σημαίνει; Επειδή δεν το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κατάργηση της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει.

Ωστε από εκεί και πέρα ο νόμος της αγοράς, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης να καθορίζει και τον τρόπο απασχόλησης, αμοιβής εργασίας, τα δικαιώματα και ότι άλλο αφορά την παροχή της εργασίας.

Μ' αυτή την έννοια συμφωνούμε με την παρατήρηση, αλλά ταυτόχρονα λέω ότι πρέπει να παλεύουμε και για τη θεσμοθέτηση όσων μπορούν να θεσμοθετηθούν, την ίδια στιγμή που θα αξιώνουμε άλλη λειτουργία των Επιθεωρήσεων Εργασίας, άλλη λειτουργία του ίδιου του συνδικάτου στον τρόπο δουλειάς, άλλη λειτουργία των μορφών κοινωνικού ελέγχου της άσκησης και της παραγωγής και της λειτουργίας της επιχείρησης.

**κα ΚΕΧΑΓΙΑ:** Προς τον κ. Κωνσταντόπουλο είναι η ερώτηση. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι η προσπάθειά σας για τη συγκρότηση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι και «ενωτική και ανοιχτή». Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εννοείτε με τη λέξη «ανοιχτή». Είναι ανοιχτή και προς το ΚΚΕ; Και περιμένετε να σας χτυπήσει την πόρτα το ΚΚΕ ή θα κάνετε εσείς κάποιο κάλεσμα.

Και εάν επίσης υπήρξαν στο εσωτερικό του κόμματός σας κάποιες διαφωνίες σε σχέση με πρόθεση, να απευθύνετε κάποιο κάλεσμα, πρόσκληση στο ΚΚΕ.

**N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Και η συνάντηση στο χώρο διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς ήταν ενωτική και ανοιχτή και η συνάντηση στους χώρους των κοινωνικών κινημάτων του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ ήταν ενωτική και ανοιχτή. Και η συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς που συγκροτήθηκε από 11 κόμματα, με άλλα τόσα παρατηρητές, ήταν ενωτική και ανοιχτή.

Εξακολουθούμε να λέμε ότι εμείς δεν περιχαρακώνουμε την Αριστερά. Ζητάμε απέναντι στις μεθοδεύσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει η Αριστερά ως παράταξη, ως στάση ζωής, ως ηθική και κοινωνική ευθύνη, ως ριζοσπαστική δύναμη ανατροπής και αλλαγής των δεδομένων του δικομματισμού και του νεοφιλελευθερισμού.

Με αυτή την έννοια μακάρι να υπήρχαν όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς που θα έδιναν αυτή την απάντηση. Εμείς ούτε αποκλείουμε κανέναν, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε ιδιοκτησία όλου αυτού του χώρου. Είναι όμως ένα αποφασιστικό βήμα, είναι μία αποφασιστική κίνηση, για την οποία πρέπει να προβληματιστούν εκείνοι οι οποίοι δεν την αποδέχονται.

Δεν είναι υπόθεση φιλοφρονήσεων η ενωτική αντίδραση και παρέμβαση της Αριστεράς, για να μην περάσουν τα σχέδια μετάλλας της δημοκρατίας και παγίωσης του δικομματισμού. Στο εσωτερικό του Συνασπισμού και ο πλουραλισμός των απόψεων είναι ανοιχτός και η ανταλλαγή των απόψεων είναι δημιουργική και σε όλους τους χώρους της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής Αριστεράς, ο καθένας διεκδικεί την διεύρυνση της δημοκρατίας και όχι την γραφειοκρατικοποίηση της δημοκρατίας.

Μ' αυτή την έννοια αξιοποιούμε κριτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούμε κριτικές απόψεις ή και διαφωνίες, όταν υπηρετούν τον κοινό στόχο που σήμερα ενωτικά όλοι υπηρετούμε. Και όλες οι δυνάμεις του Συνασπισμού. Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς απέναντι στο δίδυμο ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας, Καραμανλή-Παπανδρέου, να αντιτάξει την παρουσία, την ευαισθησία, την αισθητική και την προοπτική της αριστερής παράταξης.

Της Αριστεράς που θέλει να μην απαλλοτριωθεί ο δημόσιος χώρος της πολιτικής και ο δημόσιος χώρος της Αριστεράς.

**κ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ («ΑΥΓΗ»):** Από τη συζήτηση φαίνεται ότι έχουμε δύο αιχμές. Το ένα είναι η τηλεοπτική δημοκρατία, το δεύτερο είναι το 35ωρο. Ωστόσο την τετραετία 2004-2008 θα έχουμε και άλλα θέματα. Απ' τις 8 Μαρτίου και μετά θα μιλάμε πια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε πάλι την ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών, τα φαινόμενα της καταστολής που από χθες τα είδαμε και στην τηλεόραση, το Κυπριακό. Για όλα αυτά θα μιλήσετε; Πότε θα περιμένουμε το πρόγραμμα;

**N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με ορισμένους ουδέτερους όρους πολλές φορές. Λέμε έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής ή έλλειμμα δημοκρατίας. Έχουμε αντιδημοκρατικές επιλογές και έχουμε κοινωνικά ανάληγτες επιλογές. Υπάρχει η υγεία, η παιδεία,

η ανεργία, η ασφάλιση, το μεγάλο πρόβλημα των συντάξεων, τα μεγάλα προβλήματα των περιφερειακών ανισοτήτων, το πρόσθετο οικονομικό, περιβαλλοντικό και περιφερειακό κόστος το οποίο θα πληρώσουμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι αντιδημοκρατικές επιλογές όπου θα μπουν σε μηχανισμό διαρκούς εποπτείας προσωπικά δεδομένα και έλεγχος όλων των διαδικασιών του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτικού γίνεσθαι. Για όλα αυτά χρειάζεται μια αποφασιστική δύναμη και μέσα στη Βουλή, αλλά και μέσα στην κοινωνία, που από θέσεις Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θα αμφισβητεί, θα αντιστέκεται, θα προτείνει και θα δημιουργεί κοινωνικές συμμαχίες αλλά και πολιτικούς συσχετισμούς, διαφορετικούς που δεν θα επιτρέπουν αυτό το γλίστρημα προς το παρελθόν, αυτή την αναδίπλωση που είναι πολιτισμική αναδίπλωση.

**Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ:** Στο πρόγραμμά μας και στην πρόθεσή μας στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, είναι πράγματι να αναδείξουμε τα ζητήματα καταστολής και αυταρχισμού, φυσικά την αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση της Ολυμπιάδας με όλες αυτές τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε και να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην αντίληψη που έχουμε ότι ποτέ δεν υπάρχει υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς ταυτόχρονη υποχώρηση των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που είναι ηγεμονική αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, έδειξε πράγματι ότι και στους δύο τομείς που έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την συντήρηση και ηγεμονία της, έχει πραγματικά ακυρώσει, υπονομεύσει, όλες τις κατακτήσεις.

Νομίζω τα τελευταία παραδείγματα με τους συναγερμούς του πορτοκαλί και του κόκκινου και την απαίτηση των Αμερικάνων να δίνονται τα στοιχεία όσων ταξιδεύουν προς ΗΠΑ, μαζί με τα βιομετρικά τους δεδομένα, παραπέμπουν σε μία εφιαλτική εικόνα μιας κοινωνίας, η οποία με έναν πανεποπτικό τρόπο θα παρατηρείται, θα ταξινομείται, θα ελέγχεται προληπτικά και θα καταστέλλεται όταν και όποτε εκφράσει την κοινωνική της αντίσταση.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε και την επόμενη φορά.