

Παιδεία για όλους

ή ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολλέγια;

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αφού έκανε ό,τι μπορούσε για να απαξιώσει τη δημόσια εκπαίδευση και να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τώρα αφήνει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στην τύχη του, χωρίς πόρους, χωρίς δασκάλους και καθηγητές στα δημόσια σχολεία, ανοίγοντας νέα πανεπιστήμια χωρίς σχεδιασμό, απλώς και μόνο για να κερδίσει μερικές ψήφους από τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμη, έστειλε μέσω της βάσης του 10 πελατεία στα κολλέγια, τα οποία φροντίζει να ισοτιμήσει με τα δημόσια πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία στο 3% του ΑΕΠ, όταν επί κυβερνήσεων του αυτές δεν ξεπερνούσαν το 3,2%, παρότι και τα δύο κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ορκίζονται ότι θα δώσουν τουλάχιστον 5% για τη δημόσια εκπαίδευση. Τέλος, για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ διά του προέδρου του δήλωσε ότι «δεν διαφωνεί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Τα προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες μας πετύχαμε τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 και απομακρύναμε το ενδεχόμενο της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σήμερα, διεκδικούμε αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους και όλες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, με αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την έρευνα.

Προστασία του περιβάλλοντος ή όλα στα κάρβουνα;

Από τον πιο μικρό χώρο πρασίνου μέχρι την πιο μεγάλη πυρκαγιά, τα σχέδια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βρώμιχο λιθάνθρακα, η ρύπανση των νερών και η

ιδιωτικοποίηση των ακτών, η καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν τη σφραγίδα της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Έχουν τη σφραγίδα της πολιτικής που βάζει το κέρδη πάνω από το περιβάλλον, που βλέπει κάθε σπιθαμή γης και φυσικών πόρων ως άλλη μία ευκαιρία κερδοφορίας. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται διεθνώς και ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει σήμερα για «πράσινη ανάπτυξη», αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν, αφού δεν στήριξε κανένα αίτημα για την προστασία του περιβάλλοντος -από την προσπάθεια να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 24 μέχρι τους αγώνες για την προστασία των χώρων πρασίνου από τα εμπορικά κέντρα.

Τα προηγούμενα χρόνια βρεθήκαμε μαζί με χιλιάδες πολίτες και συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα, υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον, τα δάση, τα δημόσια αγαθά και συγκρουόμενοι με μεγάλα και επώνυμα οικονομικά συμφέροντα.

Δώσε δύναμη στη φωνή όσων υπερασπίζονται το περιβάλλον, ώστε να ακούγεται δυνατά για να πετυχαίνει νίκες, αποτρέποντας την περαιτέρω υποβάθμιση της φύσης και της ίδιας μας της ζωής.

Ελευθερίες και ελευθερία

Στο όνομα της «ασφάλειας» προωθούν την κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας. Σφαίρες αστυνομικού σκότωσαν ένα 15χρονο παιδί και όμως νέες υπερεξοπλισμένες μονάδες, οπλισμένοι αστυνομικοί και εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης συνεχίζουν να βρίσκονται σε κάθε γωνία των πόλεων, ης και είμαστε υπό κατοχή. Μάλιστα, εν όψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη δολοφονία του Αθ. Γρηγορόπουλου, λαμβάνουν ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν αρκετό για να κάνει την κυβέρνηση της ΝΔ χέρι-χέρι με το ΠΑΣΟΚ (με χαρακτηριστική τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου για «μηδενική ανοχή στους λαθρομετανάστες») να υιοθετήσει ολόκληρη την ακροδεξιά ατζέντα Καρτζαφέρη, με πρώτο θύμα τους μετανάστες, που για άλλη μια φορά κατηγορούνται για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα μας.

Υπερασπίσου, απέναντι στον ακροδεξιό λαϊκισμό, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Είναι στο χέρι μας!

www.syryza.gr



ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



ΣΥΡΙΖΑ
Ισχυρός
στη Βουλή
και στους αγώνες

Είναι στο χέρι μας!



ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

www.syryza.gr

Είναι στο χέρι σου!

Μην εμπιστεύεσαι την λύση του προβλήματος σε αυτούς που το δημιούργησαν

Εκλογές λοιπόν! Ο πρωθυπουργός αποφάσισε ότι χρειάζεται μια νωπή εντολή για να εφαρμόσει σκληρά και δυσάρεστα μέτρα «προκειμένου η οικονομία να ανακάμψει». Και πρότεινε για άλλη μια φορά μέτρα για την κρίση που βασίζονται ακριβώς στις ίδιες πολιτικές που τη δημιούργησαν.

Η ΝΔ «υπόσχεται» στους νέους ότι θα πάρει δυσάρεστες αποφάσεις, οι οποίες βέβαια δεν δυσχεραίνουν ποτέ τους «παράγοντες της οικονομίας», τις τράπεζες, τους βιομήχανους, τους μεγαλομετόχους.

Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ φοράει σήμερα για άλλη μια φορά τα καλά του, αντιμετωπίζοντας τους πάντες με κατανόηση και υπόσχεται ένα νέο λαμπερό πακέτο για την οικονομία και τη ζωή μας. Πακέτο που αν κάποιος κοιτάξει λίγο κάτω από το περιτύλιγμά του διαπιστώνει πόσο ίδιο είναι με αυτό της ΝΔ, καθώς για παράδειγμα περιλαμβάνει αυξήσεις μικρότερες από μισό ευρώ την ημέρα. Σπουδαία φιλοδοξική πολιτική!

Οι ίδιες οι προτάσεις του κάνουν σαφές ότι κανείς, και ιδίως οι νέοι και οι νέες δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτό. Άλλωστε, είναι το ίδιο κόμμα που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν στήριξε καμία κινητοποίηση, κανένα αίτημα, καμία διεκδίκηση. Είναι το ίδιο κόμμα που άνοιξε το δρόμο:

- ★ Στην ελαστική απασχόληση, στα μπλοκάκια, στα διάφορα προγράμματα stage και στην ανασφάλιστη εργασία των νέων.

- ★ Στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

- ★ Στην καταστροφή του περιβάλλοντος, με τους δασοκτόνους νόμους που έδωσαν το πράσινο φως σε κάθε είδους καταπατητές, στην εκποίηση των ελεύθερων χώρων, στην ιδιωτικοποίηση των ακτών, στα εργοστάσια λιθάνθρακα.

Μας λένε και οι δύο πόσο πολύ θα ήθελαν να αυξήσουν πραγματικά τους μισθούς και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Άλλα βλέπετε δεν υπάρχουν λεφτά. Όμως τόσα χρόνια ούτε η ΝΔ ούτε το ΠΑΣΟΚ μείωσαν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς (είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και 5η στον κόσμο σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς), ενώ αύξησαν τις δαπάνες για την καταστολή (νέα σώματα ασφαλείας, εξοπλισμός αστυνομίας), δεν φορολόγησαν την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία ούτε τους πλούσιους (οι τράπεζες, αφού πρώτα πήραν 28 δισ., σήμερα συνεχίζουν να καταγράφουν τεράστια κέρδη -700 εκ. ευρώ ήταν τα κέρδη της Εθνικής το α' εξάμηνο του 2009). Όμως, τόσα χρόνια, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες μένουν κενές χιλιάδες θέσεις εργασίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποβαθμίζονται. Ακόμα, όταν μιλάνε για «ανάκαμψη» της οικονομίας, εννοούν αύξηση των κερδών και όχι μείωση της ανεργίας ή αύξηση των μισθών.

Μην επιτρέπεις

να υποτιμούν την νοημοσύνη σου

Θα μας βάλουν πάλι εκβιαστικά διλήμματα, θα μιλήσουν για τον κίνδυνο της ακυβερνησίας (ενώ τόσα χρόνια που είχαμε ισχυρές κυβερνήσεις...), ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα σπκώσουν τους τόνους για να μας πείσουν πόσο μεγάλη άβυσσος τους χωρίζει, πόσο ανάγκη τους έχουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Μην τσιμπάς. Σκέψου με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων, τις ανάγκες σου.

Οι εκλογές δεν αλλάζουν τον κόσμο, τον κόσμο τον αλλάζουν οι αγώνες, οι διεκδικήσεις, η συλλογικότητα. Οι εκλογές όμως καταγράφουν το συσχετισμό δύναμης μέσα στην κοινωνία. Δείχνουν μέχρι πού είναι μια κοινωνία διατεθειμένη να φτάσει.

Σε αυτές τις εκλογές δείξε τους ότι δεν είμαστε πια διατεθειμένοι και διατεθειμένες:

- ★ Να δουλεύουμε σε δουλειές με ημερομηνία λήξης και με μισθούς που μοιάζουν περισσότερο με χαρτζιλίκι και δεν μας επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια.

- ★ Να περιμένουμε στην ουρά της ανεργίας την ίδια στιγμή που επιχειρήσεις και τράπεζες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα -εν μέσω κρίσης- να έχουν τεράστια κέρδη ούτε θέλουμε να σαλακώσουμε την αξιοπρέπεια μας κάνοντας ουρά έξω από βουλευτικά γραφεία για μια οκτάμηνη σύμβαση.

- ★ Να βλέπουμε το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα να υποχρηματοδοτείται την ίδια στιγμή που ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πριμοδοτούν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και κάθε είδους κολεγίων.

- ★ Να βλέπουμε το περιβάλλον να καταστρέφεται στο όνομα της «ανάπτυξης» τους και του κέρδους.

- ★ Να βλέπουμε έναν ένοπλο αστυνομικό να δολοφονεί ένα δεκαπεντάχρονο παιδί. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να περιορίζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι ελευθερίες μας.

Είναι στο χέρι σου!

Σε αυτές τις εκλογές ενίσχυσε την αριστερά, όχι γιατί η αριστερά είναι σωτήρας ή έχει μαγικές λύσεις, αλλά γιατί η αριστερά είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διεκδικεί να μη σπκώσουμε για άλλη μια φορά το βάρος των δικών τους επιλογών οι νέοι και οι νέες, οι οικονομικά ασθενέστεροι, αυτοί που τόσα χρόνια, ακόμη και όταν η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης, καλούνταν «να κάνουν θυσίες», να μη ζητάνε πολλά... Ενίσχυσε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ακροδεξιάς.

Ενίσχυσε το ενωτικό εγχείρημα της αριστεράς, τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, γιατί η ενότητα είναι το όπλο μας και ο μόνος τρόπος για να είναι οι αγώνες μας αποτελεσματικοί. Ενίσχυσε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που στήριξε, μέσα και έξω από τη Βουλή, από το άρθρο 16 μέχρι τον Δεκέμβρη, κάθε μεγάλη και μικρή κινητοποίηση για τα εργασιακά μας δικαιώματα, το περιβάλλον, τις ελευθερίες και την παιδεία. Γιατί απέδειξε ότι στηρίζει στην πράξη τους αγώνες, ότι προβάλλει διεκδικήσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή μας σήμερα και ότι μπορεί να πετυχαίνει και σημαντικές νίκες.

Δώσε τους να καταλάβουν ότι δεν μπορούν άλλο να υποτιμούν τη νοημοσύνη σου. Σε αυτές τις εκλογές δες, άκου, θυμήσου, σκέψου, στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάρε μέρος στη μάχη για την υπεράσπιση της κοινωνίας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της αξιοπρέπειάς μας. Είναι στο χέρι σου.

Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;

Η ΝΔ μάς υπόσχεται ότι θα κάνει ακόμη πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας, διαλύοντας ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματά μας, ενώ το ΠΑΣΟΚ αρνείται να δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τους νόμους που έχουν φέρει την αγορά εργασίας ως εδώ (πώς να τους καταργήσει άλλωστε, αφού οι περισσότεροι είναι νόμοι δικών του κυβερνήσεων) και επαναφέρει τις προτάσεις του για επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων για μια τετραετία. Μας λείει δηλαδή αντί να πληρώνει ο εργοδότης την ασφάλεια μας να την πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι.

Σταθερές θέσεις εργασίας για όλους και όλες τους νέους και αυξήσεις στους μισθούς ώστε να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας ετησίως για μια πενταετία, μέσω της κάλυψης των χιλιάδων κενών θέσεων στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων.

Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση χωρίς να κληθούμε πάλι εμείς να πληρώσουμε για τις επιπτώσεις της πολιτικής τους.

