



ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εφημερίδα του Τμήματος του Συνασπισμού για τα Σώματα Ασφαλείας
Πλ. Ελευθερίας 1 Αθήνα Τ. Κ. 10553

Έτος 14ο • Β' Περίοδος • Αριθμός Φύλλου 40 • Τρίμηνη έκδοση • Δεκέμβριος 2006 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007

Η σιωπή των Αμνών!

Η εξαπάτηση των χιλιάδων ένστολων πολιτών συνεχίζεται καθημερινά. Η απαξίωση του θεσμού του συνδικαλιστικού κινήματος ολοκληρώνεται με την απαράδεκτη παθητική στάση, που συνεχίζουν απότοτοι να κρατούν οι Πρόεδροι των σωματείων, οι οποίοι πρόσκεινται στην κυβερνητική παράταξη. Η διαπόμπευση δεν έχει όρια πλέον. Η κυβέρνηση απαξιώνει με ασχοληθεί με τα προβλήματα μας και εμείς βοηθού και ανέκφραστοι φροντίζουμε να μην την επιβαρύνουμε σε αυτούς τους δύσκολους γι' αυτήν καιρούς!

Οι συνάδελφοι όμως που εργάζονται με κίνδυνο της ζωής τους καθημερινά, για τη διατήρηση της έννομης τάξης, αγωνιούν και δικαίως αναρωτιούνται πόσο μακριά θα πάει η βαλίτσα της αδιανόητης αυτής απάθειας. Το έχω ξαναπεί ότι υπό άλλες συνθήκες, με άλλη κυβέρνηση δηλαδή, θα ήμασταν όλη μέρα στους δρόμους για να ταπεινώνουμε τους ψεύτες του Π.Α.Σ.Ο.Κ. και να αμαυρώνουμε την εικόνα τους.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε σε κινήσεις, οι οποίες μπορεί μελλοντικά να εμπεριέχουν διασπαστικές τάσεις. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, περιμένοντας την υλοποίηση κάποιων από των

πολλών υποσχέσεων, οι οποίες καταλήγουν μετά από 2 1/2 χρόνια κυβερνητικής πορείας να έχουν γίνει, ...όνειρα τρελά και απατηλά.

Γιατί δεν αντιδρούμε; Τι περιμένουμε επιτέλους;

Ός πότε θα είμαστε έρμαιο των πολιτικών;

Ερωτήματα που δύσκολα μπορούν να απαντηθούν καθόσον γέμισαν τα προεδρεία των ενώσεών μας, όχι με αγωνιστές συνδικαλιστές αλλά με ανειδίκετους image makers! Που πάνω απ' όλα βάζουν την κομματική τους ταυτότητα.

Η Αστυνομία σήμερα παρουσιάζει δυσεπίλυτα προβλήματα και βασίζεται κατά κύριο λόγο στο φιλότιμο των στελεχών της.

Επαρχιακά Αστυνομικά τμήματα σε πλήρη αποσύνθεση, με έλλειψη υποδομών και πάνω απ' όλα με σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού. Είναι αδύνατον να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υπό τις υπάρχουσες συνθήκες στους πολίτες, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά και κανείς δεν προθυμοποιείται να βελτιώσει τα πράγματα. Η πολιτεία μέχρι σήμερα δηλώνει απούσα. Η αύξηση της οργανικής δύναμης των υπηρεσιών χάθηκε στις καλένδες του υπουργείου, όπως χάθηκαν το μισθολόγιο, η περιβόητη αύξηση του βασικού μισθού, η αποζημίωση των όσων λαμβάνουν μέτρα στα

γήπεδα και άλλες τόσες εκκρεμότητες χιλιοσιπωμένες. Όλη αυτή η ιστορία έχει αρχίσει να κουράζει το προσωπικό, το οποίο συνειδητοποιεί ότι συμμετέχει σε μια πλεκτάνη, όπου οι μόνοι χαμένοι είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν.

Εμείς, παιδιά οι περισσότεροι φτωχών οικογενειών, της μεσαίας τάξης, καλούμαστε καθημερινά να θρικόμαστε απέναντι σε αυτούς που μας μεγάλωσαν και που κατεβαίνουν στους δρόμους, μήπως και περισώσουν οτιδήποτε από την οικονομολογιστική επιδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στις μέρες μας το μόνο που ευμερει στους κόλπους της είναι οι αριθμοί!

Σε μια κοινωνία που οι καταναλωτικοί ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν εξωθήσει τον άνθρωπο σε ένα ανελέητο κυνήγι της απόκτησης όλο και περισσότερων αγαθών και έχουν δημιουργήσει χαλάρωση των ηθικών φραγμών, με αποτέλεσμα την ιδιαίτερη αύξηση της ροπής προς την παρανομία.

Καλούμαστε εμείς να δημιουργήσουμε αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της χώρας μας με εφόδια την τόλη του Δαυίδ απέναντι στον πανίσχυρο Γολιάθ.

Είναι αυτό αρκετό; Η πολιτεία οφείλει να αφήσει στην άκρη τις όποιες πολιτικές σκο-

πιμότητες. Ο απλός λαός δεν φταίει ούτε για τις μαύρες τρύπες, ούτε για τα διάφορα λογιστικά λάθη της οποιασδήποτε απογραφής. Κάποιοι άλλοι φταίνε για όλα τα δεινά που τραβάει αυτός ο τόπος, και δεν πρόκειται ποτέ να τιμωρηθούν, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα, αυτό είναι γνωστό πλέον στους πάντες. Πριν από μερικά χρόνια κάποιοι από εμάς χλεύαζαν ένα μεγάλο ηγέτη της μεταπολίτευσης για τα περιβόητα «ΘΑ» που χρησιμοποιούσε στις ομιλίες του. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Σοφά τοποθετείται ο λαός πάνω στο θέμα. Σήμερα γέμισε η ζωή μας με υπέρμαχους υποστηρικτές των υποσχέσεων και δυστυχώς υποσχέσεων σαθρών, χωρίς νόημα.

Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων πλησιάζει συνάδελφοι-ες, ανοίξτε καλά τα μάτια σας και αντικρίστε μπροστά τον ορίζοντα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Αντέχει η προσωπικότητά σας τον εμπαιγμό, την υποδούλωση και την ηττοπάθεια;

Οπιστείτε με θάρρος και αντιδράστε, πετάξτε στα σκουπίδια ό,τι σάπιο σας έχει περιβάλλει και έχει βρωμίσει τη ζωή σας, στείλτε επιτέλους τις ανεμοδούρες, όλους αυτούς που φορούν παρωπίδες και έχουν μάθει να σκύβουν το κεφάλι εκεί που τους αξίζει, στο περιθώριο της απαξίωσης και της αδιαφο-



Γράφει ο
Νίκος Γεωργόπουλος
Μέλος του Δ.Σ.
Ε.Α.Υ. Ν. Εύβοιας
Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ.
Γ' Αντιπρόεδρος
Ο.Π.Σ. Εύβοιας
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ιστιαίας Εύβοιας

ρίας. Η κάθαρση στο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει επιτέλους να αρχίσει.

Λέμε ΟΧΙ στα φερέφωνα του κομματισμού, λέμε ΝΑΙ στις δημιουργικές απόψεις και στα ευρύτερα ανοιχτά μυαλά του χώρου μας.

Πιστέψτε με υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι-ες δίπλα μας που έχουν ικανότητες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά, ως τους αναδείξουμε.

Στο τέλος να ξέρετε, παρά τις όποιες δυσκολίες που προκύπτουν, το καλό θα επιβιώσει.

Ανοιχτή επιστολή προς τον θερμοκέφαλο Υπουργό

«Κον Πολυδώρα Βύρωνα
Ενταύθα

Αγαπητέ κ. Υπουργέ

Σας ευγνωμονούμε τα μάλα, καθότι από εκεί που οι εφημερίδες και τα μήντια μας έπαιζαν, σε μη προεκλογικούς καιρούς, στα μονόστηλα, τώρα χάρις σε εσάς, γίναμε πρώτο θέμα!

Ευχαριστούμε επίσης, διότι, ως ένας άλλος Κλουζώ, με το ύφος και το «ήθος» σας, με τις ευγενείς σας προτροπές προς τα σώματα ασφαλείας και τους υφισταμένους σας, καθαρίζετε την εικόνα για το ρόλο της αστυνομίας, εικόνα η οποία τον τελευταίο καιρό είχε θλωθεί από την «ταπεινότητα» και τη «δημοκρατικότητα» της κυβερνώσας παράταξης.

Επίσης σας ευχαριστούμε διότι, με τις δηλώσεις σας, μας φέρατε στον νου αναμνήσεις άλλων περασμένων εποχών, τότε που τρέχαμε να γλιτώσουμε από τους μπάτσους της χούντας οι οποίοι - οι τότε ηγεσίες τους - μας έλεγαν χαρακτηριστικά «Γιατί σκοτώνασατε και ταλαιπωρήσατε; Εμείς είμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε στα πράγματα, όποια κυβέρνηση και αν είναι στην εξουσία. Γιατί εμείς είμαστε η εξουσία».

Καθότι οι αριστεροί είναι γενικώς άνθρωποι αγαθοί και ειρηνικοί, και θυμώ-



νουν και εξοργίζονται με τις πράξεις βίας εναντίον τους αλλά και εναντίον αθώων πολιτών - γεγονός το οποίο προφανώς παρεξηγήσατε και θεωρήσατε ως «ομπρέλα» προς τους ταραχοποιούς - διερωτήθηκαν, όπως άλλωστε και κάθε νουνεχής πολίτης, «πώς του ήρθε και γιατί έκανε αυτές τις εμμηρηστικές δηλώσεις ένας Υπουργός Δημόσιας Τάξης;»

Ορισμένοι από εμάς, ίσως κάπως πιο πονηρεμένοι, σκεφθήκαμε ότι αποτελείτε «γέφυρα» μεταξύ του «μεσαίου» λεγόμενου κεντροδεξιού χώρου και του ακροδεξιού χώρου. Άλλοι, όπως η υπογράφουσα, ακόμη πιο καχύποπτοι, υποπτευθήκαμε μήπως είστε εντεταλμένος να βοηθήσετε το «ΛΑΟΣ» και τον κ. Καρτζαφέρη να μπει στη Βουλή, κόβοντας ένα μπουτάκι από το ανεβασμένο ποσοστό που παρουσίασε ο ΣΥΝ μετά τις δημοτικές εκλογές, ποσοστό το οποίο λειτουργεί σε βάρος του κόμματος του κ. Καρτζαφέρη.

Αλλά, ξέρετε, η πολιτική είναι σκάκι. Οι εμμηρηστικές σας δηλώσεις, ίσως, λέω ίσως, λειτουργήσουν ως μπουμέραγκ και ευνοήσουν την Αριστερά, διότι χαλάτε τη μόστρα του «μεσαίου» χώρου του κυβερνώντος κόμματος και διότι ο φιλελεύθε-

ρος και δημοκρατικός λαός μας δεν είναι αμερικανάκια και δεν ευνοούν τους «ταμπουκάδες» της εξουσίας.

Ίσως τη στιγμή που θα δημοσιεύονται αυτές οι γραμμές, να έχουν υπάρξει εξε-

Γράφει η
Αλκμήνη Ψιλοπούλου
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

λίξεις στον πόλεμο που ανοίξατε, όχι μόνον με την Αριστερά και τον ΣΥΝ αλλά ακόμα και με τον άλλο πόλο του δικομματικού μας συστήματος, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης αθανάταρε με τις σοφές σας δηλώσεις και παροτρύνσεις.

Αυτά προς το παρόν, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα».



Σας ευχόμαστε ευτυχισμένο
και δημιουργικό
το 2007

