

ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εφημερίδα του Τμήματος του Συνασπισμού για τα Σώματα Ασφαλείας
Πλ. Ελευθερίας 1 Αθήνα Τ. Κ. 10553

Έτος 15ο • Β' Περίοδος • Αριθμός Φύλλου 44 • Τρίμηνη έκδοση • Δεκέμβριος 2007 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008

Ομιλία ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ, Προέδρου του Συνασπισμού στο 5ο Συνέδριο του Κόμματος

Θυμηθείτε, σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πώς νοιώθαμε πριν τρία και χρόνια, μέχρι πριν λίγους μήνες, όταν διαβάζαμε κι ακούγαμε από τα ΜΜΕ:

□ Ότι στο πολιτικό τοπίο δεν υπάρχει χώρος για τον ΣΥΝ ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ

□ Ότι ο ΣΥΝ με τη νέα πολιτική και τη νέα ηγεσία του θα γίνει εξωκοινοβουλευτική δύναμη.

□ Ότι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι τα κομμάτια και θρύψαλα μιας αριστεράς που είχε παρελθόν αλλά όχι μέλλον

□ Ότι μοναδική διέξοδος είναι ο δρόμος προς το ΠΑΣΟΚ όπου πάντα περισσεύουν κάποιες καρτέλες ή έστω σκαμνάκια.

□ Ότι έπρεπε να κάνω εκ των προτέρων την αυτοκριτική μου για την πανωλεθρία που έρχονταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

□ Ότι η νέα Βουλή θα ήταν τρικομματική χωρίς την παρουσία του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αξίζει να θυμηθούμε κάθε συναίσθημά μας:

Την υπαρξιακή μας αγωνία. Το αίσθημα ματαιώσης και παραίτησης. Την απογοήτευση και τη λύπη μας. Το φόβο (αλλά και την απόφασή μας) να είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Την ανασφάλεια και αυτοειρωνία

Έχει σημασία να τα ξαναθυμηθούμε όλα αυτά σήμερα στο Συνέδριό μας.

Όλοι μαζί. Μια μεγάλη συντροφική ομάδα.

Μόνο έτσι θα καταλάβουμε: -πόσο δύσκολα ήρθε, -πόσο σκληρή ήταν η πορεία, πόσο χρειάστηκε να σφίξουμε τα δόντια

Μόνο έτσι θα νοιώσουμε: πόσο ανεκτίμητη, πόσο πολύτιμη είναι η περηφάνια, η αυτοεκτίμηση, η δικαίωση που αισθανόμαστε σήμερα.

Αυτό το κόμμα. Το κόμμα μας, ο ΣΥΝ σε μια κοινωνία που βλέπει τις αξίες να καταρρέουν και την πολιτική ζωή να βυθίζεται στο βούρκο να αναδειχναται

- σε προσδοκία
- σε μεγάλη ελπίδα
- σε γοητευτικό δρόμο προς το μέλλον

Ό,τι έγινε, δεν έγινε τόσο από μεγάλες εμπνεύσεις, μεγάλα ρίσκα, μεγάλες κινήσεις στην Κουμουνδούρου ή στη Βουλή.

Όσο από μια επίμονη δουλειά ομάδας χιλιάδων συντρόφων, με μεγάλο πόνο απέ-



ναντι στην αδικία, με μεγάλη οργή για την εκμετάλλευση, με μεγάλο πείσμα για την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία.

Σε αυτή την επώδυνη αλλά καρποφόρα πορεία των τριών χρόνων δεν διατάσαμε να κάνουμε τομές και ρήξεις με στερεότυπα στη δράση της αριστεράς, ή να φέρουμε στα άκρα πλευρές της δράσης μας που είχαμε ήδη αρχίσει να ακολουθούμε δειλά

Οι άξονες αυτοί της πολιτικής μας μπορούν και πρέπει να προωθηθούν κι άλλο και να αποτελούν κεντρικά χαρακτηριστικά της πολιτικής μας και μετά το Συνέδριο.

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς: «η» Αντιπολίτευση

Πρώτο:
Δεν συμφιλιωνόμαστε με το ρόλο της αριστεράς -ως κομπάρσου, -ως αναπληρωματικού, για τις μικρές μάχες, για να συμπληρωθούν οι υπογραφές που χρειάζεται η αντιπολίτευση.

Είπαμε: Θα σπάσουμε το παραδοσιακό μοντέλο όπου η δικομματική αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης κυριαρχεί ασφυκτικά στην πολιτική ζωή. Και το σπάσαμε.

Σε αυτό το πρότυπο, αναπτύσσεται η συναίνεση και η ελεγχόμενη αντιπαράθεση σε θέματα δευτερεύοντα, προσώπων-και σχεδόν πάντα στο έδαφος της διαφθοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο επιφυλάσσουν μια

αξιοπρεπή θέση για την αριστερά φτάνει να είναι και αυτή αξιοπρεπής απέναντι στο σύστημα.

Δέχονται με ευγένεια τις πιο ακραίες κριτικές φτάνει να είναι σε θεωρητικό επίπεδο.

Αναγνωρίζουν με καλοσύνη τη συνέπεια των θέσεων της αριστεράς, φτάνει να αναγνωρίσει και αυτή ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν παρά μόνο σε μια ιδανική κοινωνία.

Εμείς είπαμε όμως:

Δεν θέλουμε να μείνουμε στη μικρή γωνιά του κήπου που μας παραχώρησαν για να παίζουμε με τα στρατιωτάκια και τις κούκλες μας.

Θα βγούμε σε όλο τον χώρο
Κι ως υπάρχουν τσουκνίδες, αγκάθια και φίδια.

Δεν θα εμπνεόμαστε από τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία ως τελικό στόχο. Θα δίνουμε την καθημερινή μάχη για στόχους δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας σήμερα.

Θα διεκδικήσουμε ένα ουσιαστικό ρόλο στην αντιπολίτευση.

Αντιπολίτευση σε βάθος κι όχι επιφανειακή.

Αντιπολίτευση στη ΝΔ, που είναι η κυβέρνηση, και όχι στο ΠΑΣΟΚ
Ήμασταν ένα κόμμα νάνος με έξι βουλευτές.

Είχαμε απέναντι μας ποσοτικά κοινοβουλευτικούς γίγαντες

Είχαμε όμως μαζί μας τους μεγάλους στόχους:

- Για τον Δημόσιο Χώρο.
- Για το Κοινωνικό Κράτος
- Για τη νεολαία
- Για τα δικαιώματα της διαφορετικότητας
- Για τους μετανάστες
- Για την οικολογία
- Για την ειρήνη

Είχαμε την απόφαση να συγκρουσθούμε με το κατεστημένο και τα μεγάλα συμφέροντα

Από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους συμβασιούχους και τους Πακιστανούς

Μέχρι την Marfin Investment Bank για τον ΟΤΕ.

Στους δρόμους πρώτα. Μετά στη Βουλή Ακολουθήσαμε αυτό τον δρόμο και καταχτήσαμε αυτό που έχει πια γίνει κοινή συνείδηση:

-Η δύναμη που μπορεί να αντιταχθεί στη

ΝΔ είναι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

-Το σημείο αναφοράς για ένα ευρύτατο προοδευτικό χώρο είναι η δική μας δράση

- Η ελπίδα απέναντι σε μια επιθετική κυβέρνηση, όχι μόνο για τους φίλους μας αλλά και για το μεγάλο μέρος συναγωνιστών από τον σοσιαλιστικό χώρο, η καυστική κριτική μας στη δεξιά και οι θέσεις μας.

Μας κατηγορήσαν:

Ότι υψώσαμε τον τόνο

Ότι ξεχάσαμε το σαβούρα βιβρ της αναγεννητικής αριστεράς όταν μιλούσαμε για τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, το σύστημα, με εκφράσεις «εκκαθαρίσεις λογαριασμών» ή «νονοί»

Και τώρα,

Που το Μέγαρο Μαξίμου έχει περιβληθεί με ένα νέφος σκανδάλων, που η συναλλαγή, ο εκβιασμός, η εκδίκηση, η εξαγορά, η παρανομία έχουν γίνει το νέο σύνταγμα της χώρας, έχουν περάσει στο καθημερινό λεξιλόγιο όλων

Σε κρίσιμες στιγμές, λοιπόν, καταφέραμε να γίνουμε «η» αντιπολίτευση.

Αυτό μπορούμε να το στερεώσουμε και να το εμπεδώσουμε.

Κόμμα μπροστά, Κόμμα προτάσεων συνεργασίας

Δεύτερο:

Διεκδικούμε τον ρόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Αλλά και άλλο ρόλο στο κομματικό τοπίο της αντιπολίτευσης.

Στο γεωμετρικό σχήμα που είχαν φτιάξει δεν είχαμε θέση με το ΠΑΣΟΚ από τη μια μεριά, και με το ΚΚΕ από την άλλη.

Δεν μας επέτρεπαν άλλη επιλογή παρά της δορυφοροποίησης, μέσα από το πρόγραμμα της «συνεργασίας»

Και σε όσους δεν το δεχόμαστε,

Σε όσους βλέπαμε μια παρακμή της αριστεράς όποτε έχει ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος-η κυβέρνηση καταρρέει και ετοιμάζεται θριαμβευτής ο Μπερλουσκόνι-

Σε όσους πιστεύαμε στην αυτονομία μας, ένα φοβικό σύνδρομο είχε αναπτυχθεί από την απήχηση που θα μπορούσαν να έχουν προτάσεις για κυβερνητική συνεργασία

Όχι γιατί είχαν δυναμική από μόνες τους, αλλά γιατί στηρίζονταν στην εκβιαστική λογική του εκλογικού νόμου.

Ίσως είναι αλήθεια ότι στο δικό τους το-

Συνέχεια στην 3η σελ.

Ομιλία του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ στο 5ο Συνέδριο του Συνασπισμού

Τούτες τις ώρες ολοένα και περισσότεροι πολίτες έχουν στραμμένο το βλέμμα του στο Συνέδριό μας.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες, αναγνωρίζουν πια ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τα δυο κόμματα εξουσίας. Τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 33 χρόνια. Ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναζητούν ελπίδα και διέξοδο από τη κρίση. Και την αναζητούν στην αριστερά.

Αυτός ο κόσμος μας παρακολουθεί. Περιμένει από εμάς:

Όχι τυχαία, ή γιατί όπως πολλοί ισχυρίζονται γίνεται της μόδας. Αλλά γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα εμάς είδανε εμάς να παλεύουμε με συνέπεια σε όλα τα μέτωπα των κοινωνικών αγώνων. Εμάς είδανε να συγκρούμαστε με την κυβερνητική πολιτική μέσα και έξω από τη βουλή

- για την αναθεώρηση του άρθρου 16,
- για την εκποίηση του δημόσιου πλούτου,
- για τη φτώχεια και την ανεργία,
- για τους μισθούς πείνας,
- για την ομηρεία των συμβασιούχων,
- για τη περιβαλλοντική επιβάρυνση,
- για τη συρρίκνωση των ατομικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων.

Περιμένουν από μας γιατί εμάς είδανε να μιλάμε στη βουλή χωρίς να μασάμε τα λόγια μας.

Γιατί εμάς είδανε να δίνουμε αγωνιστικά το παρόν



στους δρόμους στο πλάι των κινημάτων. Και ταυτόχρονα να ορθώνουμε προγραμματικό λόγο, συγκεκριμένο και απτό, να προτείνουμε λύσεις για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. Λύσεις διεξόδου από τη κρίση, προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας, προς όφελος της κοινωνίας που

σήμερα λεηλατείται από τη κυρίαρχη πολιτική.

Και ήρθε η στιγμή, εμείς, από τη πλευρά μας, να προχωρήσουμε πιο πέρα από τις διαπιστώσεις για την κρίση του πολιτικού συστήματος, τη κρίση του συναινετικού δικομματισμού.

Να αναζητήσουμε διέξοδο στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας με βασικό κορμό τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Να αναζητήσουμε μια διέξοδο από την κρίση στα αριστερά.

Οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Βιώνουμε όλοι έκπληκτοι, την χρεοκοπία του πολιτικού μας συστήματος, μια χρεοκοπία που αυτές τις ημέρες εκφράζεται πρώτα απ όλα σε ηθικό επίπεδο.

Οι μεγάλες υποσχέσεις των δύο κομμάτων εξουσίας, για αλλαγές, εκσυγχρονισμό και επανίδρυση του κράτους, δεν μπορούν πια να συγκαλύψουν την πραγματικότητα της αναξιοπιστίας, των κολλητών, των πελατειακών σχέσεων, της διαπλοκής και των πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων.

Η ανεργία, η «ελαστική» και ανασφάλιστη εργασία, τα εξαντλητικά ωράρια, οι συντάξεις πείνας, αλλά και η συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, προκαλούν στην κοινωνία μια ασφυκτική πίεση.

Συνέχεια στην 3η σελ.

