



Κωδικός: 4013

ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εφημερίδα του Τμήματος του Συνασπισμού για τα Σώματα Ασφαλείας
Πλ. Ελευθερίας 1 Αθήνα Τ. Κ. 10553 · www.syn.gr - e-mail:sa@syn.gr

Έτος 16ο · Αριθμός Φύλλου 46 · Τρίμηνη έκδοση · Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2008

Συνέντευξη του Αλέκου Αλαβάνου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Πρόεδρε, σ' ευχαριστούμε για την παραχώρηση της συνέντευξης και σαν αρχή θα θέλαμε ένα γενικό σχόλιο για την εφημερίδα.

Τούτος εδώ ο τίτλος «Εκτός Υπηρεσίας» μου δίνει την ευκαιρία πριν σας απαντήσω στα ερωτήματά σας, να σας βάλω ένα δικό μου προβληματισμό.

Μου έτυχε να παρατηρήσω δύο φωτογραφίες του ίδιου προσώπου στον ίδιο φόντο. Είχαν μόνο μια διαφορά: η πρώτη ήταν με στολή και η δεύτερη ήταν «εκτός υπηρεσίας». Και ήταν τόσο διαφορετικές. Η δεύτερη έδειχνε έναν άνθρωπο όπως όλοι μας μετρημένο και σκεπτικό που ήταν λίγο μελαγχολικός και που σε αντίθεση με την πρώτη τολμούσε να ρίχνει το βλέμμα του λίγο χαμηλά. Είχε τις σκέψεις της καθημερινότητας. Τον αφήνω και τον καλώ να σχολιάσει ο ίδιος την πρώτη του φωτογραφία. Αν καταλάβατε αυτός που ήταν εκτός υπηρεσίας κι εσείς με τον τίτλο σας καλείστε να σχολιάσετε την άλλη σας πλευρά του ένστολου πολίτη. Εγώ θα προσπαθίσω με την ευκαιρία που μου δίνετε να σας δώσω όχι τις απαντήσεις που ενδεχομένως θα θέλατε.

Άρα στο ερώτημα τι αστυνομία θέλουμε, πώς απαντάτε;

Το ζήτημα του τι αστυνομία έχουμε αλλά και τι αστυνομία θέλουμε είναι ζήτημα ολόκληρης της κοινωνίας και κυρίως ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί πριν έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο όχι με τον αστυνομικό αλλά με την αστυνομία, γιατί για μένα είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.

Πρόεδρε, πολλή κουβέντα γίνεται για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα και την αύξησή της. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο.

Η εγκληματικότητα είναι ένας όρος για τον άνθρωπο μόνο, όχι για το ζώο ή το φυτό, και όποιος πει ότι έχει τη μαγική συ-

ναγή για την απόλειψή της μάλλον θα είναι υπερβολικός. Η καταπολέμησή της είναι μια στροφή ενάντια στα αίτια που την προκαλούν. Για παράδειγμα έχουμε απαράδεκτη οδική συμπεριφορά γιατί μας λεί-



«Στο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουμε στο Πολίτη Αστυνομικό, Λιμενικό και Πυροσβέστη, όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες χωρίς καμιά εξαίρεση»

πει η κυκλοφοριακή αγωγή. Και να νομίζω ότι το ζήτημα παιδείας είναι ένα ευθύ χτύπημα στην εγκληματικότητα. Θυμηθείτε τη ρήση: **Χτίζουμε ένα σχολείο και κλείνουμε μια φυλακή.** Μετά θα πρέπει να δούμε που στοχεύει η παιδεία. Η φτώχεια επίσης, η ανεργία, η περιθωριοποίηση και γκετοποίηση κοινωνικών ομάδων είναι φαινόμενα που όταν καταφέρνεις να τα ελαχιστοποιήσεις μειώνεις την εγκληματικότητα.

Με βάση αυτή την προβληματική, ποια πρέπει να είναι η θέση της αστυνομίας γενικά και του κάθε αστυνομικού ιδιαίτερα;

Εδώ έχει και η αστυνομία το ρόλο της που κυρίως στήνει ιστούς για να πιάσει κουνούπια και να τον διαπερνούν τα κοράκια αλλά και του αστυνομικού που θα πρέπει να έχει μάτια και αυτιά αλλά κυρίως την ψυχή μέσα στην κοινωνία και όχι γκετοποιημένος ο ίδιος. Να δραστηριοποιείται δηλαδή περισσότερο ως «Εκτός Υπηρεσίας». Να καταφέρει να μη περιθωριοποιηθεί και να μη γίνει γκέτο γιατί ως τέτοιο φαινόμενο θα πρέπει να καταπολεμηθεί ως αίτιο εγκληματικότητας. Να καταφέρει δηλαδή να μη διχαστεί ως προσωπικότητα να μη κακοποιηθεί ψυχικά. Και για να μη προτρέξετε, υπάρχει λύση σε αυτό τον ατέρμονα φαύλο κύκλο. Σε ζητήματα πολιτικών η επόμενη διαταγή που θα πρέπει να δοθεί στην ένστολη φωτογραφία είναι: «ΜΕΤΑΒΟΛΗ!!!»

Πιστεύετε ότι η ελληνική πολιτεία θέλει τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας διχασμένες προσωπικότητες;

Οι αποδοχές σας χαρακτηρίζονται ως μισθός και τέτοιες είναι πραγματικά. Κοινωνικό μισθό ως αντίβαρο κοινωνικών υπηρεσιών που άλλες φορές παρέχονται με πραγματικές θυσίες και μέρους των αστυνομικών και άλλες φορές πνίγονται, καταστρατηγούνται και στοχεύουν λάθος απ' την αστυνομία. Σας είπα πως στη συνείδησή μου έχουν καταγραφεί και μάλλον δικαίως ως διαφορετικά πράγματα. Οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας έρχονται αντιμέτωποι με λαϊκά κινήματα σε αντίθεση με την αστυνομία που ως θεσμός πιστεύει ότι εκτελεί το καθήκον. Αναφέρθηκα λίγο πριν στη λέξη διαταγή. Τι θα πει διαταγή; Μεγάλη κουβέντα! Προβληματιστείτε μέσα από το έντυπό σας. Εγώ σας δίνω το έναυσμα. Κατά τη δική μου γνώμη

Συνέχεια στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Αθηνών



ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Δράση σε τρία επίπεδα «τα κέρδη για τους πλούσιους και οι ζημιές για τους φτωχούς».

σελ. 3

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας



Κατασπατάληση Αστυνομικής Δύναμης στις μεταγωγές κρατουμένων

σελ. 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνάντηση **ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ** με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου **ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ.**



σελ. 4

Προτάσεις του Τμήματος των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΝ για Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα

σελ. 5 & 6

Πρόσκληση διαλόγου στο Συνδικαλιστικό Κίνημα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των εργαζομένων μέσα απ' τις σελίδες του «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

σελ. 4

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Πρόεδρος Ειδικών Φρουρών Λάρισας

«Ας είναι το πρώτο θήμα»

σελ. 4

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΛΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ: Κατάφωρη αδικία σε βάρος των λιμενικών

σελ. 6

Παν. Λαφαζάνης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιά
Θερινές ατασθαλίες της Κυβέρνησης της Ν.Δ. σε βάρος των Σωμάτων Ασφαλείας



σελ. 5

Νάντια Βαλαβάνη
Η εγκληματικότητα στην Κρήτη έχει βαθιές ρίζες στον δικομματισμό και τις πελατειακές σχέσεις



σελ. 7

Φώτης Κουβέλης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Αθηνών
Άλυτα τα προβλήματα στην Αστυνομική Ακαδημία Γρεβενών



σελ. 2



Αλέξης Τσίπρας
Πρόεδρος ΣΥΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ
Περιοδεία σε ΕΜΑΚ

σελ. 2



Νίκος Χουντής
Γραμμ. ΚΠΕ ΣΥΝ
Συνάντηση με Ομοσπονδίες Αστυνομικών, Λιμενικών Πυροσβεστών.
Στηρίζουμε τον αγώνα σας μέσα κι έξω απ' τη Βουλή

σελ. 3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ας είναι το πρώτο βήμα...

Άρθρο του **ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ**
Προέδρου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών
Θεσσαλίας

Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτελεί νόμο του κράτους η πλήρη ένταξη των Ειδικών Φρουρών στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που ρυθμίζει θέματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των μέχρι τώρα τριών κατηγοριών ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., δηλαδή των αστυνομικών γενικών καθηκόντων, των ειδικών φρουρών και των συνοριακών φυλάκων, «ξεθολώνει το τοπίο» που είχε δημιουργηθεί στην Ελληνική Αστυνομία και το οποίο προκαλούσε σύγχυση στην ελληνική κοινωνία λόγω των επικαλύψεων, των ασαφειών, των ακατανόητων διαχωρισμών και των εντέλει αδυναμιών που παρουσιάστηκαν από την μη ύπαρξη μακροχρόνιου σχεδιασμού και την ελλιπή πρόνοια που παρουσίασε για μία ακόμη φορά, σε ένα ακόμη σοβαρό θέμα όπως αυτό των παρεχομένων υπηρεσιών αστυνόμευσης και ασφάλειας, το ελληνικό κράτος και οι πολιτικές ηγεσίες που το διαχειρίστηκαν.

Εκτός όμως από το «ξεθόλωμα του τοπίου» και την άρση των υπηρεσιακών, βαθμολογικών, μισθολογικών και λοιπών αδικιών, που είχαν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. εις βάρος ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, ο συγκεκριμένος νόμος δεν απαντά στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί (από την πολιτική ηγεσία κυρίως, αλλά και από μερίδα συνδικαλιστών των αστυνομικών υπαλλήλων στελεχών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ότι δηλαδή θα επίλυε ικανοποιητικά και άλλα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το σώμα.

Η ύπαρξη ενός νέου βαθμολογίου για παράδειγμα, που να αναβαθμίζει το ιεραρχικό χαμηλότερο προσωπικό σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να πούμε ότι επιτυγχάνεται, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα υψηλότερα επίπεδα των αξιωματικών όπου ικανοποιείται το αίτημα για γρηγορότερη εξέλιξη στην προαγωγή των βαθμών.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια και για να μην είμαστε άδικοι ή ισοπεδωτικοί, αν και η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τολμηρό βήμα, (σε σχέση κυρίως με τα μεγάλα άλματα που έχει ανάγκη το σώμα για να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούνται) που θα βελτιώσει θεαματικά την οργάνωση, λειτουργία, δράση και αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ., είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον κινείται στη σωστή κατεύθυνση και πως μπορεί να αποτελέσει σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αστυνομίας σύγχρονης, πιο αξιωματικής στην αντιπαράθεση της με το κοινό έγκλημα, την παρανομία και την παραβατικότητα, άρα πιο αποτελεσματικής, και μιας αστυνομίας που θα είναι πάντα στην υπηρεσία των πολιτών και όχι λίγων και εκλεκτών.

Αυτό θα γίνει όμως, αν χρησιμοποιηθεί επιτέλους όλο το αστυνομικό προσωπικό (το επίπεδο του οποίου ανεβαίνει πλέον σε υψηλά στάνταρ) στο έργο για το οποίο προσλήφθηκε και αν παρθούν το ίδιο γενναίες αποφάσεις όπως αυτή της ομογενοποίησης για μία σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν δεκαετίες τώρα την Ελληνική Αστυνομία

Η απαλλαγή από ξένα προς το αστυνομικό έργο καθήκοντα, η συντόμευση των διαδικασιών της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της, το περιεχόμενο που αυτή θα περιλαμβάνει (χρειάζεται μία ριζικότερη, πιο ουσιαστική και περισσότερο τολμηρή αλλαγή στις υπηρεσιακές δομές της), η δια βίου εντατική εκπαίδευση, η ανανέωση του σχεδόν απαρχαιωμένου σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξοπλισμού που χορηγείται στο προσωπικό της και ο συνεχής εμπλουτισμός των μέσων που διατίθενται, η υπηρεσιακή και ιατρική αξιολόγηση, η δημιουργία συστήματος αξιολογικής στελέχωσης των υπηρεσιών και η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της (ο κάθε ένας να υπηρετεί εκεί που μπορεί να προσφέρει περισσότερα και όχι εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές ή περισσότερη «λούφα» τα οποία φυσικά εξασφαλίζονται πάντα δια της «αξιοκρατικής» οδού του ρουσφετιού), οι αξιολογικές με βάση την προσφορά, την εμπειρία, τη γνωστική επάρκεια και άλλα προσόντα κρίσεις των αξιωματικών, είναι μερικά μόνο από εκείνα που καλούνται και θα πρέπει να απασχολήσουν την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., και πάνω στα οποία θα πρέπει πολύ σύντομα όχι μόνο να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, αλλά να γίνουν πράγματα.

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι το σύντομα μπορεί να σημαίνει και πρόχειρα.

Συνέχεια στη σελ. 7

Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Ηρακλείου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Π. Ο. ΑΣ. Υ.

Σήμερα η ΕΛ. ΑΣ. ανταποκρίνεται περισσότερο σε ένα στρατιωτικό - συγκεντρωτικό σύστημα Διοίκησης, που δεν επενδύει στην υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού της, στην επιβράβευση της αποδοτικότητας του και στην συμμετοχή των φορέων στην λειτουργία της. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από πάνω προς τα κάτω ενώ στην απόδοση των ευθυνών ισχύει το αντίστροφο. Η θεσμική σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες είναι ανύπαρκτη.

Ανύπαρκτη ή τουλάχιστον με μειωμένο ενδιαφέρον είναι η λειτουργία των Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας (αρθ.16 Ν. 2713/99), ενώ τα κοινωνικά προβλήματα πολλαπλασιάζονται και λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Η Αστυνομία καλείται να επέμβει για την κοινωνία αποκομμένη από αυτή, χωρίς σαφή προσανατολισμό και δράση, χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό για συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι νέες μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η εγκληματικότητα (οργανωμένο έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, τρομοκρατία κ.λ.π.) σε συνδυασμό με την αύξηση της παραδοσιακής εγκληματικότητας όπως και η ανάγκη για ορθολογική εγκληματική πολιτική, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου στο οποίο θα λειτουργεί η Αστυνομία.

Η διατύπωση όμως ενός σχεδίου αλλαγής της ΕΛ.ΑΣ., πρέπει να στηρίζεται αφενός στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και αφετέρου στην βελτίωση της ποιότητας των πολιτών.

Τα βεβαιωθέντα και εξιχνιασθέντα αδικήματα δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους αποτελεσματικούς δείκτες μέτρησης της εγκληματικότητας και αξιολόγησης του έργου της ΕΛ. ΑΣ., κυρίως γιατί είναι σημαντικός ο «σκοτεινός» αριθμός της εγκληματικότητας και πιθανή η χειραγώγηση των στοιχείων για να φαίνεται αποτελεσματική είτε στην κοινή γνώμη ή γιατί άλλοι εσωτερικοί λόγοι το επιβάλλουν (ψευδής διαλεύκανση, μη καταγραφή αδικημάτων).

Με δεδομένη την έντονη κριτική που ασκείται στην Αστυνομία η μεταρρύθμιση σε μια δημοκρατική κοινωνία, μια πολιτική πράξη, πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά, με βάση το επαγγελματικό πρότυπο προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της.

Προτάσεις

Όσον αφορά την ΟΡΓΑΝΩΣΗ της Ελληνικής Αστυνομίας οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να δώσουν έμφαση:

- 1.- Στον εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της και τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- 2.- Στην εφαρμογή μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής που θα κατευθύνεται από τα πορίσματα εγκληματολογικών ερευνών και θα δίνει βάση στην πρόληψη και όχι μόνον στην καταστολή του εγκλήματος
- 3.- Στην ορθολογική κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και στελέχωση υπηρεσιών- μονάδων, όπου υπάρχει ανάγκη, με την δημι-

ουργία ζωνών αστυνόμευσης

- 4.- Στην μηχανοργάνωση της Αστυνομίας με την καταγραφή όλων των πληροφοριών από την δράση της και στην σύνδεση με τις άλλες συνεργαζόμενες Αρχές και Υπηρεσίες
- 5.- Στην κάλυψη ανά προτεραιότητα και σε φάσεις των ελλείψεων εξοπλισμού του Σώματος, όπως της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής
- 6.- Στον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς
- 7.- Στον καθορισμό ποσοστού που θα υπηρετούν σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και στην προστασία Πολιτικών ή άλλων προσώπων



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας ενάντια στην εγκληματικότητα στην Κρήτη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Πορεία στο Ηράκλειο Κρήτης

- 8.- Στην εισαγωγή θεσμού - επιστημονικών βοηθών της Αστυνομίας, Ψυχολόγοι - Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι και θα συνεπικουρούν και θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη.
 - 9.- Με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε παράλληλα Σώματα (Δημοτική Αστυνομία - Αγροφυλακή - Συνοριακή κ.λ.π.)
 - 10.- Η δράση της Αστυνομίας θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν της την συνεργασία με τους Τοπικούς φορείς (Ο.Τ.Α. Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.) ενώ επιβάλλεται η άμεση λειτουργία των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας και ταυτόχρονα η ανάπτυξη δεσμών με την τοπική κοινωνία (όπως περιπολίες, ενημέρωση κ.λ.π.)
- Όσον αφορά το προσωπικό της:
- 1.- Στην βελτίωση των συνθηκών και οργάνωσης της εργασίας τους.
 - 2.- Στον επαναπροσδιορισμό του έργου των αστυνομικών και την απεμπλοκή τους από παροχή υπηρεσιών παράπλευρων με την αποστολή τους.
 - 3.- Στην συνεχή επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση των αστυνομικών που θα δίνει έμφαση όχι μόνον στην εφαρμογή των νόμων αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.
 - 4.- Στην αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού καθώς και τον αξιολογικό προβιβασμό του με την δημιουργία κριτηρίων αποδοτικότητας και με τον διαρκή έλεγχο των Αστυνομικών - Υπηρεσιών.
 - 5.- Στην ευαισθητοποίηση των αστυνομικών σε θέματα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.



Συνάντηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για τα αλληλέλληλα κρούσματα ωμής βίας από αδίστακτους κακοποιούς σε βάρος αστυνομικών, την έλλειψη αστυνομικού προσωπικού και ζήτησαν την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, τα εγκληματολογικά, πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, τον επαρκή εφοδιασμό των υπηρεσιών των αστυνομικών και διάθεση σ' αυτούς όλων των μέτρων σύγχρονης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Την άμεση επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού. Την παρακολούθηση της υγείας των τραυματισμένων αστυνομικών και την άμεση συμπαράσταση της πολιτείας, την εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 «Όροι υγιεινής και ασφάλειας» στους εργασιακούς χώρους.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη στήριξη του στα δίκαια εργασιακά και θεσμικά αιτήματα του κλάδου και πρότεινε συνεχή διάλογο με τις ενώσεις των αστυνομικών του νησιού και την συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα κι έξω απ' τη βουλή για την επίλυση των προβλημάτων των αστυνομικών και την αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγεινού της εργασίας. Κατώτερο βασικό μισθό στα 1300 € στο βαθμό του αστυφύλακα, αναδιάρθρωση με ταυτόχρονη ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. στην κάλυψη της διαφθοράς από τα κόμματα του δικομματισμού. Η διαφθορά από κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ρουσφετία, η κάλυψη της παραβατικής συμπεριφοράς η επικράτηση της ανομίας έχουν οδηγήσει στη διάβρωση του κοινωνικού ιστού του νησιού.



ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ: ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Του Τάσου Μαυρόπουλου
μέλους του Δ.Σ της ΠΟΕΠΛΣ

Το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινά) όταν θεσμοθετήθηκε προέβλεπε την ισόποση καταβολή χρημάτων σε όλα τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. και είχε σκοπό να τα ικανοποιήσει στο ελάχιστο για τη νυχτερινή εργασία που προσφέρουν. Οι Ομοσπονδίες τότε απαίτησαν να υπάρξει δικαιότερη ρύθμιση για τους εργαζόμενους στα Σ.Α.

Πέτυχαν έτσι:

1. Με Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών και των Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης να καθοριστεί το ωρομίσθιο για κάθε ώρα νυχτερινής εργασίας και το σύνολο των ετήσιων ωρών για κάθε Σώμα.

2. Με αποφάσεις των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης έγινε προσπάθεια να καθοριστεί το προσωπικό των υπηρεσιών που το δικαιούται ώστε να αποζημιώνονται μόνο αυτοί που δουλεύουν νύχτα. Θα ήταν αφελής όποιος υποστήριζε ότι το πρόβλημα της αποζημίωσης για την νυχτερινή εργασία είχε λυθεί.

Η αρχή όμως είχε γίνει και το καθεστώς μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς. Στις διεκδικήσεις του 2003 πετύχαμε την αύξηση του ωρομισθίου για τη νυχτερινή εργασία. Όμως το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε 48 ώρες το μήνα ως ανώτατο όριο νυχτερινών ωρών αποζημίωσης για τους δικαιούχους. Πριν τις εκλογές του 2007 με ΚΥΑ αναπροσαρμόστηκε το ανώτατο όριο των νυχτερινών ωρών από 48 ώρες σε 64 για την ΕΛΑΣ και το Π.Σ. Σύμφωνα με το νόμο, το πνεύμα του και τη μέχρι σήμερα πρακτική έπρεπε να γίνει αυτόματη αναπροσαρμογή των ωρών και στο Λιμενικό. Αυτό όμως θα γινόταν σε μια ευνοϊκή πολιτεία που εφαρμόζει τους νόμους και αντιμετωπίζει με ίσους όρους τους εργαζόμενους. Αντί λοιπόν για το αυτονόητο, έχει περάσει ένας χρόνος και οι Λιμενικοί αποζημιώνονται με το παλιό καθεστώς. Χάνουν χρήματα και μειώνεται το εισόδημά τους. **Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι χαμηλόβαθμοι που επωμίζονται το κύριο βάρος της νυχτερινής εργασίας.** Στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου και των ενιαίων ρυθμίσεων υστερούν και απαξιώνονται. Προσφέρουν απλήρωτη εργασία και η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει.

Κεφαλογιάννης και Βουλγαράκης σφύριξαν αδιάφορα. Η μόνη τους ενέργεια ήταν να μοιράζουν απλόχερα συγχαρητήρια στους Λιμενικούς, όπου με αυταπάτηση (και χωρίς λεφτά) «φυλάνε Θερμοπύλες». Ο Βουλγαράκης επιπλέον μετέθεσε τις ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών λέγοντας ότι αρνείται να υπογράψει την ΚΥΑ.

Το Λιμενικό Σώμα υπολείπεται 40% της οργανικής του σύνθεσης. Όσοι υπηρετούν στα Λιμεναρχεία και τις επιχειρησιακές μονάδες και μέσα εργάζονται πολύ περισσότερο από 64 νυχτερινές ώρες το μήνα. **Η κοροϊδία σε βάρος τους πρέπει να σταματήσει.** Είναι πρόκληση να ακούν για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που τρώνονται καθημερινά και να βλέπουν την πολιτεία να κωφεύει στην εφαρμογή του νόμου. Αν υπήρχε πολιτική βούληση το θέμα θα είχε λυθεί. Ο νέος Υπουργός ΕΝΑΝΠ οφείλει άμεσα να δώσει λύση με αναδρομική ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2007.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αγώνας διαρκείας απέναντι στις μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων της ΝΔ. και ΠΑΣΟΚ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΩ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στη συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε και ΑΔΕΔΥ στη ΔΕΘ, μετά από πάρα πολύ καιρό είδαμε επιτέλους κάποιες εκατοντάδες διαδηλωτών με στολές. Αστυνομικοί - Πυροσβέστες - Λιμενικοί μαζί με τους άλλους εργαζόμενους διαδήλωσαν ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τη «μεταρρύθμιση» της που τους υποβαθμίζουν καθημερινά.

Αιτήματα των διαδηλωτών η κάλυψη των κενών θέσεων, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ο εφοδιασμός με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μέσα, η εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας, η αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, η αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων - προαγωγών και η κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου, που θα επιτρέπει στο χαμηλόβαθμο προσωπικό να ζει χωρίς δεύτερη και τρίτη δουλειά.

Οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργαζομένων στα Σ.Α.

Με ψίχουλα κα υποσχέσεις προσπάθησαν να τους κοροϊδέψουν, να πάρουν τη ψήφο τους και να τουςβάλουν απέναντι στους άλλους εργαζόμενους που διεκδικούσαν. Αρκεί όμως η παρουσία σε μια διαμαρτυρία για να σου λύσει τα προβλήματα;

Φυσικά και όχι. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, πολύπλευρος και κλιμακωτός.

Πρέπει να έχεις την κοινωνία σύμμαχό σου και για να το πετύχεις αυτό πρέπει να σταθείς στο πλευρό της και όχι απέναντί της.

Πρέπει να πείσεις την κυβέρνηση ότι είσαι αποφασισμένος να φτάσεις στα άκρα προκειμένου να πάρεις αυτό που δικαιούσαι.

Πρέπει η κάθε ενέργεια να έχει μαζικότητα και δυναμισμό.

Οι αναφορές αυτές δεν γίνονται με διάθεση καθοδήγησης, υπόδειξης ή απαξίωσης των προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Όμως διαβάζοντας το ψήφισμα των ομοσπονδιών, μόνο συνδικαλιστικό κείμενο δε θυμίζε. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα ενημερωτικό υπηρεσιακό σημείωμα ήπιων τόνων για ενημέρωση της ιεραρχίας. Ποιον μπορούμε να πείσουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε; Σίγουρα κανένα.



Αυτές τις δύσκολες για όλο τον κόσμο εποχές τα συνδικάτα πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα και πυγμή.

Κατανοούμε ότι ο χώρος των Σ.Α είναι δύσκολος και με πολλές ιδιαιτερότητες. Αν φοβούνται όμως οι συνδικαλιστές να στηλιτεύσουν την πολιτική της κυβέρνησης και εγγράφως να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και το δυναμισμό τους, τότε τι πρέπει να κάνει ο απλός συναδέλφος;

Η Σύνταξη

ΚΑΨΟΝΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ Υ/Ξ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ Πλήρη κομματικοποίηση στην εισαγωγή των προσλήψεων στο Λιμενικό Σώμα

Νέου τύπου εκπαίδευση σκαρφίστηκαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για τους Υπαξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος. Έκλεισαν τους 30 προσληφθέντες στη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου να λάβουν "στρατιωτική εκπαίδευση", όπως λένε οι αρμόδιοι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 22 από τους 30 που προέρχονται από ιδιώτες έχουν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης στο Λιμενικό και οι υπόλοιποι 8 έχουν επιπλέον εκπαιδευτεί και υπηρετήσει ως Λιμενοφύλακες.

Τους έβαλαν λοιπόν στη ΣΜΥΝ, τους πήραν κινητά, τσιγάρα, λεφτά, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, βέρες, τους έντυσαν ναύτες και τους πλάκωσαν σε αγγαρείες τουαλέτας και σε ομαδικά καψώνια.

Τους υποσχέθηκαν ποινολόγια μόλις επιστρέψουν από τη άδεια ορκωμοσίας και τους πήραν τηλέφωνο, ενώ ήταν σε άδεια, να βγάλουν έγχρωμες φωτογραφίες με τα ρούχα του ναύτη για τις ταυτότητές τους.

Έτσι αντιλαμβάνονται τη στρατιωτική εκπαίδευση στο ΥΕΠΑΝΠ; Αυτό το Λιμενικό ονειρεύονται αυτοί που χαράζουν την πορεία του; Τα καψώνια και η νοοτροπία της βίας και φοβίας τι θα διορθώσουν απ' τα κακώς κείμενα;

Το Λιμενικό Σώμα έχει κοινωνικό ρόλο και προσανατολισμό. Έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Χρειάζεται όμως βούληση και όραμα, τα οποία όπως

φαίνεται δεν τα έχει η ηγεσία του Υπουργείου. Αντί λοιπόν να ασχοληθούν με την:

- **Κάλυψη των 4.000 κενών θέσεων.**
- **Αλλαγή του συστήματος προσλήψεων** ώστε αυτές να γίνονται μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων
- Ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας του Λ.Σ
- Απεμπλοκή από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα
- Ενίσχυση των Επιχειρησιακών Μέσων και Μονάδων
- Καταβολή των χρωστούμενων οδοιπορικών
- Καταβολή των νυχτερινών όπως στην ΕΛΑΣ και το Π.Σ
- Διοικητική μέριμνα του προσωπικού
- Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας Υλοποιούν τις εμφυλιοπολεμικές τους φαντασιώσεις ντύνοντας ναύτες τους υπαξιωματικούς του Λ.Σ.

Όπως φαίνεται η κυβέρνηση εννοεί "μεταρρύθμιση" την πιστή εφαρμογή του δόγματος Μπερλουσκόνι που θέλει το στρατό να ασκεί τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.

Ο Λιμενικός κάθε μέρα συναναστρέφεται με τον Έλληνα Πολίτη και τον εξυπηρετεί. Άλλου είδους εκπαίδευση και ενίσχυση χρειάζεται. Ας μην προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει το έλλειμμα πολιτικής της και την ανεπάρκειά της με καταστροφικές επιλογές.

Εκτός και αν ιδεολογικά ταυτίζεται με τα καθεστώτα που τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ασκούν οι Ενοπλες Δυνάμεις.

Η Σύνταξη

Προτάσεις του ΣΥΝ για το Λιμενικό Σώμα

- **Αλλαγή του τρόπου πρόσληψων.** Να γίνονται μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων, που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την κατ'έτος πρόσληψη.
- **Ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.**
- **Προσλήψεις για άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στο Λιμενικό.**
- **Να δοθούν τα χρήματα** που χρωστάνε οι φορείς διαχείρισης των Λιμένων στον κρατικό προϋπολογισμό και στα ταμεία των Λιμενικών.
- **Να σταματήσουν οι Λιμενικοί** να εκτελούν χρέη υπαλλήλων Ανωγών Εταιρειών.
- **Απεμπλοκή από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.**
- **Θεσμική κατοχύρωση** της συμμετοχής των εργαζομένων σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια και στα ασφαλιστικά ταμεία.
- **Να μη χρησιμοποιούνται οι Λιμενικοί στην καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων.**
- **Ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου** του Λιμενικού.
- **Πλήρη εργασιακά δικαιώματα.**
- **Απόσυρση των αντισσφαλιστικών νόμων Σιούφα και Ρέππα.**
- **Διασφάλιση των ορίων ηλικίας.**
- **Αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου με ενσωμάτωση των επιδομάτων.**
- **Αποζημίωση για την υπερεργασία** σύμφωνα με τις ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίου υπαλλήλους.

